

**Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp**

**Chuyện tích Kinh Thánh Cựu Ước**

(Từ thời kỳ Sau-lơ đến Trở Về sau Lũu đày)

Cho Ấu Nhi (Cấp I): Quyển 2/3

Tác giả: Mục sư H C Hoeksema

Biên tập J J Lim

Với nhiều đóng góp quý báu của Mục sư David Higgs

Ấn hành 2013

**Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp.  
Truyện tích Kinh Thánh Cựu Ước  
(Từ thời kỳ Sau-lơ đến hồi hương sau lưu đày)  
Áu Nhi – Quyển 2/3  
Tác giả mục sư H C Hoeksema  
Biên tập J J Lim  
Với nhiều đóng góp quý báu của David Higgs**

Nguyên bản của Mục sư H.C.Hoeksema, sở hữu của Hội Thánh Tin  
Lành Cải Chánh tại Hoa Kỳ  
Nhuận bản của J.J. Lim © 2013 Hội Thánh Pilgrim Covenant

Phát hành lần đầu 2011  
Nhuận bản 2013

Phát hành điện tử: Gratia Dei Sola Media  
Blk 203B, Henderson Road, #07-07, Singapore 159546.  
Website: [www.gdsmedia.org](http://www.gdsmedia.org)  
Email: [gdsmedia.sg@gmail.com](mailto:gdsmedia.sg@gmail.com)  
In tại Singapore

## Lời tác giả

Đây là quyển thứ hai trong loạt bài học ba quyển về lịch sử Kinh Thánh được viết theo dạng truyện kể cho thiếu nhi ở độ tuổi từ sáu đến tám. Quyển thứ hai này kể những chuyện từ thời kỳ cai trị của vua Sau-lơ cho đến khi người Do Thái hồi hương sau những năm tháng lưu đày.

Các giáo viên cần chú ý rằng chỉ một hoặc hai sự kiện chính được đề cập đến trong mỗi bài học chứ không phải tất cả các chi tiết. Giáo viên sẽ dùng khả năng của mình để xem xét bao nhiêu tài liệu trong một buổi học là đủ.

Xin Chúa sử dụng các phương tiện này để thực hiện lời hứa của Ngài ở giữa vòng chúng ta rằng Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của chúng ta và Đức Chúa Trời của con em chúng ta đời đời. Đây là lời cầu nguyện chân thành của chúng tôi và sự vững tin vào ơn phước Chúa.

- Mục sư. C. Hanko

---

## Lời nhà biên tập

Việc dạy Giáo lý theo cách hỏi đáp nhằm hướng dẫn cho trẻ em trong Hội Thánh là một phương pháp cổ xưa và được thời gian kiểm chứng. Có ba cấp độ trong việc lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp được sử dụng, chúng ta đang vận dụng phiên bản đầu tiên được thiết kế bởi Hội Thánh Tin Lành Cải Chánh (chỉ có điều chúng ta sử dụng một tên gọi khác). Mục đích của việc dạy theo cách hỏi đáp này là nhằm cung cấp cho các em một nền tảng vững chắc về lịch sử và sự kiện trong Kinh Thánh những điều này sẽ tạo nền tảng cho việc dạy giáo lý sau này như WSC (Giáo Lý Vấn Đáp Tóm Tắt). Chúng ta được phép chỉnh sửa câu hỏi thậm chí sửa những sai sót hoặc làm tăng thêm giá trị cho câu hỏi.

Nếu con em bạn có khả năng ghi nhớ nhiều thông tin hơn những bài học trong tuần đòi hỏi (10 câu hỏi và câu gốc thuộc lòng), tôi đề nghị có thể giúp trẻ ghi nhớ cách hệ thống, cũng như ghi nhớ các câu hỏi từ loạt bài học Dạy Kinh Thánh hỏi đáp cho thiếu nhi. Đây là quyển giới thiệu trước khi học Giáo Lý Hỏi Đáp Tóm Tắt và sau khi học xong ba

quyển trong loạt bài Dạy lịch sử Kinh Thánh theo cách hỏi đáp, quyển 1.

Một sách bài tập kèm theo tập tài liệu này cũng đã được sản xuất. Phụ huynh được khuyến khích giúp các em làm các bài tập có liên quan nhằm giúp con em ghi nhớ các câu trả lời cho câu hỏi mỗi tuần. Như vai trò của giáo viên Trường Chúa Nhật giúp bổ sung, cha mẹ (đặc biệt là người cha) nên giải thích những bài học cho con cái cách phù hợp nhất trước khi đưa trẻ đến lớp. Trên lớp Giáo viên chỉ đưa ra vài bài học áp dụng để nhớ và ôn lại bài học bằng cách kiểm tra những gì các em có thể ghi nhớ.

Xin Chúa ban phước cho những cố gắng nhỏ bé của chúng ta nhằm hướng dẫn con em mình theo đường lối Chúa.

- Mục sư J.J. Lim

**Bài 1**  
**SAU-LO**  
**I Sa-mu-ên 8-15, 28, 31**

1. Các em có biết tại sao dân Y-sơ-ra-ên muốn có vua không?  
Họ muốn được có vua giống như những dân tộc khác. [I Sa-mu-ên 8:4-5]
2. Đức Chúa Trời có chỉ định cho họ một vị vua không?  
Có, Ngài phong cho Sau-lơ thuộc chi phái Bên-gia-min làm vua. [I Sa-mu-ên 9:16-17, 10:1]
3. Sau-lơ có phải là một vị vua tốt không?  
Không phải, Sau-lơ làm nhiều việc xấu. [I Sa-mu-ên 15:10-11]
4. Sau-lơ làm gì cho thấy ông là vua xấu?  
Sau-lơ đã không vâng lời Chúa. [I Sa-mu-ên 13:7-14; 15:1-9]
5. Chúa đã phạt Sau-lơ như thế nào?  
Chúa không cho Sau-lơ làm vua nữa. [I Sa-mu-ên 15:22-30]
6. Chúa có tiếp tục nói chuyện với Sau-lơ không?  
Không, Chúa đã không nói chuyện với Sau-lơ nữa. [I Sa-mu-ên 28:6,15]
7. Sau-lơ có cầu xin Chúa giúp đỡ không?  
Có, Sau-lơ xin Chúa giúp trong trận chiến với dân Phi-li-tin. [I Sa-mu-ên 28:3-6]
8. Khi Chúa không nói chuyện với Sau-lơ, thì Sau-lơ tìm đến ai?  
Vào buổi tối Sau-lơ đi tìm một phù thủy. [I Sa-mu-ên 28:7-8]
9. Sau-lơ nghe được điều gì?  
Phù thủy nói rằng Sau-lơ sẽ chết. [I Sa-mu-ên 28:19-20]
10. Sau-lơ bị chết như thế nào?  
Sau-lơ bị giết trong trận chiến. [I Sa-mu-ên 31:1-5]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,  
Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.”

(Thi Thiên 1:6)

**Bài 2**  
**ĐA-VÍT ĐƯỢC XỨC DẦU LÀM VUA**  
**I Sa-mu-ên 8-15, 28, 31**

1. Sa-mu-ên đã xức dầu cho ai làm vua thay thế Sau-lơ?  
Đa-vít, là người thuộc dòng dõi Giu-đa. [I Sa-mu-ên 16:11-13]
2. Đa-vít làm gì khi còn nhỏ?  
Khi còn nhỏ Đa-vít chăn chiên cho cha mình. [I Sa-mu-ên 16:11,19; 17:15, 20]
3. Đức Chúa Trời có luôn ở cùng Đa-vít không?  
Có Chúa luôn ở cùng, Chúa gìn giữ Đa-vít khỏi sư tử và gấu. [I Sa-mu-ên 17:34-37]
4. Ai đã chế giễu quân đội Y-sơ-ra-ên?  
Tên khổng lồ Gô-li-át. [I Sa-mu-ên 17:4, 8-10, 26]
5. Đa-vít đã làm gì với Gô-li-át?  
Đa-vít đã giết chết Gô-li-át với một cái ná ném đá.[I Sa-mu-ên 17:47-50]
6. Sau-lơ có vui mừng khi Đa-vít đã đánh bại Gô-li-át không?  
Không, Sau-lơ ghen tị với Đa-vít. [I Sa-mu-ên 18:7-9]
7. Vì sao Sau-lơ ghen tị với Đa-vít?  
Vì Sau-lơ biết Chúa sẽ lập Đa-vít lên làm vua. [I Sa-mu-ên 16:1-4; 20:31]
8. Sau-lơ đã làm gì để giết Đa-vít?  
Sau-lơ dẫn theo binh lính đuổi bắt Đa-vít. [I Sa-mu-ên 23:7-8]
9. Đa-vít trốn ở đâu?  
Đa-vít trốn trong hang ở trên núi. [I Sa-mu-ên 24:1-8]
10. Sau-lơ có giết Đa-vít được không?  
Không, vì Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ Đa-vít. [I Sa-mu-ên 27:4; 28:16-17]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Dầu khi tôi đi trong rừng bóng chết,  
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:  
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.”  
(Thi Thiên 23:4)

**Bài 3**  
**ĐA-VÍT LÊN LÀM VUA**  
**2 Sa-mu-ên 2-12**

1. Ai đã lên làm vua sau khi vua Sau-lơ chết?  
Đa-vít, một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời. [II Sa-mu-ên 2:1-4]
2. Đa-vít sống ở đâu?  
Đa-vít sống ở Giê-ru-sa-lem. [II Sa-mu-ên 5:6-7, 9]
3. Đa-vít đã mang gì vào thành Giê-ru-sa-lem?  
Hòm giao ước của Đức Chúa Trời. [II Sa-mu-ên 6:12, 15-17]
4. Đa-vít dự định xây dựng cái gì ở Giê-ru-sa-lem?  
Một đền thờ đẹp để cho Đức Chúa Trời. [II Sa-mu-ên 7:1-5, I Các vua 8:17]
5. Đa-vít có xây dựng đền thờ không?  
Không, vì Chúa phán dặn con Đa-vít là Sa-lô-môn sẽ xây đền thờ cho Chúa. [II Sa-mu-ên 7:11-13; I Các vua 8:18-19]
6. Em có biết Đa-vít đã phạm tội gì nghiêm trọng không?  
Đa-vít đã cướp vợ của người khác. [II Sa-mu-ên 11:2-5]
7. Đa-vít đã làm gì để che giấu việc cướp vợ người khác?  
Đa-vít đưa người chồng ra chỗ chiến trường khốc liệt nhất cho người chồng chết. [2 Sa-mu-ên 11:14-17]
8. Đa-vít có ăn năn tội lỗi không?  
Có ăn năn, nhưng chỉ khi Chúa đưa tiên tri Na-than đến gặp Đa-vít. [II Sa-mu-ên 11:1-3; Thi thiên 32; 51]
9. Chúa làm gì cho thấy Ngài không vui lòng với Đa-vít?  
Chúa khiến con trai Đa-vít bị bệnh và chết. [II Sa-mu-ên 12:14-23]
10. Chúa còn phạt Đa-vít bằng cách nào nữa không?  
Có, Chúa khiến gia đình Đa-vít có nhiều rối loạn. [II Sa-mu-ên 12:10-12]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình,  
Được khóa lấp tội lỗi mình!”  
(Thi Thiên 32:1)

**Bài 4**  
**TỘI LỖI CỦA ÁP-SA-LÔM**  
**II Sa-mu-ên 15-19**

1. Áp-sa-lôm là ai?  
Con trai của vua Đa-vít. [II Sa-mu-ên 3:2-3]
2. Áp-sa-lôm đã phạm tội gì?  
Áp-sa-lôm muốn cướp ngôi vua của cha mình. [II Sa-mu-ên 15:1-12]
3. Tại sao Áp-sa-lôm làm như vậy là sai?  
Vì Đức Chúa Trời lập Đa-vít làm vua. [II Sa-mu-ên 5:3, I Sa-mu-ên 24:10]
4. Người dân có muốn Áp-sa-lôm trở thành vua không?  
Có, nhưng chỉ một vài người muốn Áp-sa-lôm làm vua. [2 Sa-mu-ên 15:13]
5. Đa-vít có muốn đánh lại con trai mình không?  
Không, nên Đa-vít đã chạy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem. [II Sa-mu-ên 15:14]
6. Đa-vít có chạy trốn một mình không?  
Không, bởi vì binh lính của Đa-vít cũng đi cùng ông. [II Sa-mu-ên 15:15-18]
7. Áp-sa-lôm có đuổi theo Đa-vít không?  
Có, Áp-sa-lôm và quân lính đuổi theo để bắt Đa-vít. [II Sa-mu-ên 17:1, 24-26]
8. Chuyện gì xảy ra trong trận chiến giữa quân lính của Đa-vít và quân lính của Áp-sa-lôm?  
Đầu Áp-sa-lôm bị vướng vào cành cây. [II Sa-mu-ên 18:9-10]
9. Cuộc chiến kết thúc như thế nào?  
Áp-sa-lôm bị giết. [II Sa-mu-ên 18:14-17]
10. Đa-vít có quay về thành Giê-ru-sa-lem?  
Có quay về, và Đa-vít lại làm vua như trước. [II Sa-mu-ên 19:14-15]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi,  
Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi Thiên 46:1)

**Bài 5**  
**SA-LÔ-MÔN**  
**1 Các vua 1-11**

1. Ai trở thành vua sau khi Đa-vít qua đời?  
Sa-lô-môn trở thành vua như Đa-vít đã hứa. [I Các vua 1:17,34-35, 39; 1:1-2,12]
2. Sa-lô-môn đã cầu xin Chúa điều gì?  
Sự khôn ngoan để cai trị đất nước. [I Các vua 3:8-12]
3. Chúa có ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan không?  
Có, và không những vậy Đức Chúa Trời còn ban cho Sa-lô-môn sự giàu có và tôn trọng. [I Các vua 3:13; 4:29-30]
4. Sa-lô-môn thể hiện sự khôn ngoan của ông khi nào?  
Khi cả hai người mẹ cùng nhận là mẹ một đứa trẻ. [I Các vua 3:16-28]
5. Sa-lô-môn đã xây dựng gì?  
Một đền thờ đẹp nguy nga. [I Các vua 6:1-10]
6. Tại sao nữ hoàng Sê-ba đến thăm Sa-lô-môn?  
Vì nữ hoàng muốn tận mắt thấy sự giàu có khôn ngoan mà Chúa ban cho Sa-lô-môn. [I Các vua 10:1, 4-9]
7. Sa-lô-môn đã phạm tội gì?  
Ông cưới rất nhiều vợ là phụ nữ ngoại bang. [I Các vua 11:1-4]
8. Những người vợ này có xúi giục Sa-lô-môn phạm thêm nhiều tội khác không?  
Có, họ xúi Sa-lô-môn thờ các tượng tà thần. [I Các vua 11:7-8]
9. Chúa làm gì cho thấy Ngài không đẹp lòng?  
Chúa lấy đi một phần vương quốc của vua Sa-lô-môn. [I Các vua 11:9-13]
10. Sa-lô-môn có ăn năn tội không?  
Chắc chắn là có, vì Sa-lô-môn đã viết sách Truyền Đạo. [Truyền đạo 12:13-14]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức.”

(Châm ngôn 1:7)

**Bài 6**  
**RÔ-BÔ-AM LÀM VUA GIU-ĐA**  
**1 Các vua 11-14**

1. Ai trở thành vua sau khi Sa-lô-môn qua đời?  
Con trai Sa-lô-môn, vua Rô-bô-am. [I Các vua 11:43-12:3-4 3]
2. Người dân muốn Rô-bô-am làm gì?  
Họ muốn ông giảm thuế. [I Các vua 12:3-4]
3. Rô-bô-am có làm như họ yêu cầu không?  
Không, Rô-bô-am thô lỗ trả lời rằng ông sẽ còn tăng thuế hơn nữa. [I Các vua 12:12-14]
4. Người dân đã nổi lên chống lại Rô-bô-am ra sao?  
Mười chi phái đã lập Giê-rô-bô-am làm vua của họ. [I Các vua 12:20]
5. Dân sự làm vậy có đúng không?  
Không, bởi vì Chúa đã lập Rô-bô-am làm vua. [I Các vua 12:1; I Sa-mu-ên 24:10]
6. Quốc gia của mười chi phái này gọi là gì?  
Gọi là vương quốc Y-sơ-ra-ên hay vương quốc miền Bắc. [I Các vua 12:19-20]
7. Có bao nhiêu chi phái ở lại với Rô-bô-am?  
Hai chi phái, chi phái Giu-đa và chi phái Bên-gia-min. [I Các vua 12:21]
8. Vương quốc của hai chi phái này gọi là gì?  
Nước Giu-đa, hay vương quốc miền Nam [I Các vua 12:23-27]
9. Rô-bô-am có luôn luôn phục vụ Chúa không?  
Không, ông và dân sự đã từ bỏ Chúa. [I Các vua 14:21-24]
10. Chúa phạt ông như thế nào?  
Chúa khiến vua Ai Cập tấn công vương quốc của ông. [I Các vua 14:25-26]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi,  
Y theo chúng tôi đã trông cậy.”

(Thi Thiên 33:22)

**Bài 7**  
**GIÊ-RÔ-BÔ-AM LÀM VUA Y-SƠ-RA-ÊN**  
**I Các vua 12-14**

1. Giê-rô-bô-am có phải là một vị vua tốt không?  
Không, bởi vì vua hướng dẫn dân sự thờ cúng con bò vàng. [I Các vua 12:28]
2. Tại sao Giê-rô-bô-am làm những con bò vàng?  
Bởi vì ông không muốn dân sự đi đến đền thờ Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. [I Các vua 12:26-30]
3. Ai lên án bàn thờ của Giê-rô-bô-am?  
Một tiên tri từ nước Giu-đa. [I Các vua 13:1-2]
4. Bàn thờ đã xảy ra chuyện gì khi nhà tiên tri nói?  
Bàn thờ bị nứt ra. [I Các vua 13:2-5]
5. Chuyện gì xảy ra khi tiên tri đi về nhà?  
Ông bị một con sư tử cắn chết. [I Các vua 13:24]
6. Tại sao con sư tử cắn chết vị tiên tri?  
Bởi vì ông không quay về Giu-đa ngay lập tức như mạng lệnh của Chúa. [I Các vua 13:7-9, 11-19, 25-26]
7. Tại sao vị tiên tri này không vâng theo lời Chúa?  
Bởi vì một người khác nói dối là Chúa phán với người đó đón vị tiên tri ở lại. [I Các vua 13:33-14-1]
8. Chúa trừng phạt tội lỗi của Giê-rô-bô-am như thế nào?  
Chúa khiến con trai Giê-rô-bô-am bị bệnh. [I Các vua 13:33-14:1]
9. Vợ Giê-rô-bô-am cố gắng làm gì để cứu con trai?  
Vợ Giê-rô-bô-am đến gặp tiên tri của Đức Chúa Trời là A-bi-gia. [I Các vua 14:2-5]
10. A-bi-gia nói gì với vợ Giê-rô-bô-am?  
A-bi-gia nói rằng đứa trẻ chần chẫn sẽ chết. [I Các vua 14:6,12-13]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ;  
Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa.”

(Thi Thiên 5:4)

**Bài 8**  
**Ê-LI VÀ A-HÁP**  
**I Các vua 16-17**

1. Vương quốc Y-sơ-ra-ên có vị vua tốt nào không?  
Không, chỉ toàn những vua làm điều ác. [I Các vua 16:30,33; II Các vua 8:18; 16:3]
2. Ai là ông vua làm điều ác nhiều nhất?  
Vua A-háp, vua đã cưới một người vợ gian ác tên Giê-sa-bên. [I Các vua 16:30-31]
3. Vua A-háp có muốn dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Chúa không?  
Không, vua A-háp dẫn dắt họ thờ thần Ba-anh. [I Các vua 16:32]
4. Làm sao vua A-háp xui khiến người dân thờ Ba-anh?  
Vua giết hết những ai phục vụ Chúa. [I Các vua 16:33; 18:3-4]
5. Vị tiên tri nào đã đến gặp A-háp?  
Tiên tri Ê-li. [I Các vua 17:1]
6. Ê-li nói gì với A-háp?  
Ê-li nói rằng trời sẽ không mưa trong ba năm rưỡi. [I Các vua 17:1, Gia-cơ 5:17]
7. Ê-li đã đi đâu khi nạn đói xảy ra?  
Ê-li đã trốn đến khe Kê-rít. [I Các vua 17:2-3]
8. Bằng cách nào Chúa đã nuôi nấng Ê-li khi ông ở Kê-rít?  
Chúa sai con quạ mang thức ăn đến cho Ê-li. [I Các vua 17:4-7]
9. Khi Kê-rít khô hạn thì Chúa dẫn Ê-li đi đâu?  
Đến nhà một góa phụ ở Si-đôn. [I Các vua 17:8-12]
10. Chúa chăm sóc cho Ê-li và nhà góa phụ như thế nào?  
Chúa ban cho họ dầu và bánh mỗi ngày. [I Các vua 17:13-16]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 5:19)

**Bài 9**  
**Ê-LI Ở CẠT-MÊN**  
**1 Các vua 18**

1. Khi nào nạn đói kết thúc?  
Khi Chúa sai Ê-li đến gặp A-háp lần nữa. [I Các vua 18:1]
2. Ê-li nói gì với A-háp?  
Triệu tập tất cả dân Y-sơ-ra-ên ở tại núi Cạt-mên. [I Các vua 1618:17-19]
3. Còn ai được triệu tập trên núi Cạt-mên nữa?  
450 tiên tri của Ba-anh. [I Các vua 18:19, 22]
4. Ê-li bảo họ làm gì?  
Dâng tế lễ cho Ba-anh. [I Các vua 18: 23-24]
5. Các tiên tri này có thể khiến lửa cháy trên bàn thờ không?  
Không, họ kêu cầu Ba-anh làm. [I Các vua 18: 25]
6. Ba-anh có giáng lửa xuống bàn thờ được không?  
Không, bởi vì thần của họ chỉ là hình tượng. [I Các vua 18:16-29]
7. Khi Ê-li cầu nguyện thì điều gì xảy ra?  
Chúa giáng lửa từ trời xuống trên bàn thờ của Ngài. [I Các vua 18:30-39]
8. Dân sự đã tung hô gì khi thấy vậy?  
“Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!” (I Các vua 18:39)
9. Ê-li đã làm gì với các tiên tri Ba-anh?  
Giết tất cả họ. [I Các vua 18:40]
10. Điều gì xảy ra khi các tiên tri Ba-anh bị giết?  
Chúa ban cho mưa xuống khi Ê-li cầu nguyện. [I Các vua 18:41-45]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa.” (Ê-sai 45:5)

**Bài 10**  
**GIÔ-SA-PHÁT LÀM VUA DÂN GIU-ĐA**  
**II Sử ký 17-20**

1. Vương quốc Giu-đa có thờ con bò vàng không?  
Không, họ thờ phượng CHÚA trong đền thờ ở Giê-ru-sa-lem.  
[II Sử ký 17:1-4]
2. Vua dân Giu-đa là những ai?  
Họ là con cháu vua Đa-vít. [II Sử ký 32:32-33, 34:1-3, Giê-rê-mi 17:25]
3. Tại sao Chúa lại đặt để con cháu Đa-vít làm vua?  
Bởi vì Chúa Giê-xu sẽ được sinh ra từ dòng dõi vua Đa-vít.  
[Ma-thi-ơ 1:1, 9:27]
4. Có phải tất cả các vua Giu-đa đều hầu việc Chúa?  
Một vài vị vua hầu việc Chúa, nhưng một số khác thì làm điều ác. [II Sử ký 21:3-4,6]
5. Sau đời vua Rô-bô-am ai là vị vua kính sợ Chúa?  
Vua Giô-sa-phát. [II Sử ký 17:1-6]
6. Vua Giô-sa-phát đã làm gì cho dân Giu-đa?  
Ông lãnh đạo dân sự thờ phượng Chúa. [II Sử ký 17:7-9]
7. Vua Giô-sa-phát đã phạm tội gì?  
Ông đi đánh trận cùng A-háp. [II Sử Ký 18:1-3, 28; 19:2]
8. Trận chiến xảy ra như thế nào?  
A-háp bị giết chết. [II Sử Ký 18:33-34]
9. Chúa ban phước cho vua Giô-sa-phát như thế nào?  
Chúa ban cho vua sự giàu có. [II Sử Ký 20:25; 17:3-6]
10. Chúa có giúp Giô-sa-phát chống lại quân thù không?  
Có, Chúa làm cho quân thù phải khiếp sợ vua. [I Các vua 20:29-30]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời.” (II Sử ký 20:21)

**Bài 11**  
**TIÊN TRI Ê-LI-SÊ**  
**II Các vua 2-5**

1. Tiên tri Ê-li có chết không?  
Không, vì Chúa cất ông lên thiên đàng. [II Các vua 2:1]
2. Chúa đem Ê-li đi như thế nào?  
Bằng xe ngựa lửa trong một cơn gió lốc. [II Các vua 2:11]
3. Tiên tri nào thay thế tiên tri Ê-li?  
Học trò của Ê-li, tiên tri Ê-li-sê. [II Các vua 2:18-9, 12-15]
4. Mấy đứa trẻ đã nói gì chế nhạo Ê-li-sê?  
Chúng la lên “Lên đây, lão đầu hói.” [II Các vua 2:23]
5. Chúa hình phạt những đứa trẻ này như thế nào?  
Bốn mươi hai đứa trẻ đó bị hai con gấu xé xác. [II Các vua 2:24]
6. Ai đến gặp tiên tri Ê-li-sê để xin chữa bệnh?  
Na-a-man, một người bị bệnh phong đến từ Sy-ri. [II Các vua 5:1-9]
7. Làm sao Na-a-man biết về tiên tri Ê-li-sê?  
Một cô bé người Do Thái đã nói cho ông biết về Ê-li-sê. [II Các vua 5:2-4]
8. Làm sao Na-a-man được lành bệnh?  
Na-a-man nghe lời Ê-li-sê đi xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần. [II Các vua 5:10-11, 13-15]
9. Đầy tớ của Ê-li-sê đã phạm tội gì?  
Người đầy tớ đã lấy tặng phẩm từ Na-a-man. [II Các vua 5; 15-16, 20-24]
10. Đầy tớ của Ê-li-sê bị hình phạt gì?  
Ông này bị bệnh phong. [II Các vua 5:25-27]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” (II Các vua 2:14)

**Bài 12**  
**TIÊN TRI Ê-LI-SÊ HỨA RẰNG DÂN Y-SƠ-RA-ÊN SẼ CÓ**  
**LƯƠNG THỰC**  
**II Các vua 6-7**

1. Tại sao Chúa sai tiên tri Ê-li-sê đến gặp dân Y-sơ-ra-ên tội lỗi?  
Vì dân sự Chúa vẫn ở đó. [II Các vua 6:8-10; I Các vua 19:18]
2. Tại sao vua Sy-ri muốn bắt Ê-li-sê?  
Bởi vì Ê-li-sê giúp đỡ vua Y-sơ-ra-ên. [II Các vua 6:13-14]
3. Chuyện gì xảy ra với đội quân đi đến bắt Ê-li-sê?  
Chúa khiến họ bị mù. [II Các vua 2:6:18]
4. Quân Sy-ri có đánh dân Y-sơ-ra-ên nữa không?  
Có, quân Sy-ri đến vây quanh thành của người Sa-ma-ri. [II Các vua 2:24]
5. Điều này gây khó khăn gì cho dân sự trong thành?  
Họ không có thức ăn. [II Các vua 2:25]
6. Họ có đói không?  
Có, họ đói đến nỗi có hai người phụ nữ đã ăn một em bé. [II Các vua 6:26-30]
7. Tiên tri Ê-li-sê đã hứa gì với vua?  
Ê-li-sê hứa rằng họ sẽ có thức ăn dư dật trong vài ngày tới. [II Các vua 7:1]
8. Nhà vua có tin lời Ê-li-sê không?  
Không tin, vua và người của vua đã chế nhạo Ê-li-sê. [II Các vua 7:2]
9. Bằng cách nào Chúa ban thức ăn cho người Sa-ma-ri?  
Chúa khiến quân Sy-ri tự bỏ chạy. [II Các vua 7:5-7; 14-16]
10. Vị quan đã chế nhạo Ê-li-sê bị gì?  
Ông bị dân chúng giẫm chết. [II Các vua 7:2 17-20]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Áy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Cứu  
Chúa nào khác.” (Ê-sai 43:11)

**Bài 13**  
**GIÊ-HU LÀM VUA DÂN Y-SƠ-RA-ÊN**  
**II Các vua 9-10**

1. Ê-li-sê đã sai vị tiên tri trẻ xúc dầu cho ai làm vua Y-sơ-ra-ên?  
Giê-hu, một tướng trong quân đội. [II Các vua 9:2-3]
2. Giê-hu nhận được lệnh gì?  
Ông nhận lệnh giết cả nhà vua A-háp. [II Các vua 9:6-10]
3. Tại sao Chúa muốn Giê-hu giết cả nhà vua A-háp?  
Bởi vì gia đình vua A-háp làm điều ác. [II Các vua 9:7]
4. Giê-hu đã giết ai đầu tiên?  
Vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa. [II Các vua 9:21, 24-27]
5. Chúa có vui lòng khi Giê-hu giết vua Giu-đa không?  
Không, bởi vì Chúa chỉ ra lệnh tiêu diệt gia đình A-háp. [Ô-sê 1:4]
6. Giê-hu có giết Giê-sa-bên không?  
Có, ông ra lệnh ném Giê-sa-bên qua cửa sổ. [II Các vua 9:30-33]
7. Xác của bà Giê-sa-bên bị gì?  
Xác của Giê-sa-bên bị chó ăn. [II Các vua 9:35-37]
8. Gia đình vua A-háp có bị tiêu diệt không?  
Có bị tiêu diệt, bảy mươi con trai của A-háp bị chém đầu. [II Các vua 10:6-8]
9. Giê-hu làm gì để giả bộ phục vụ Chúa?  
Vua giết tất cả những người thờ phượng thần Ba-anh. [II Các vua 10:18-28]
10. Giê-hu có thật lòng phục vụ Chúa không?  
Không, ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng các thần tượng. [II Các vua 10:29,31]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;  
Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng  
Ngài.”(Châm Ngôn 15:8)

**Bài 14**  
**TIÊN TRI GIÔ-NA**  
**Sách Giô-na**

1. Chúa phán dặn Giô-na điều gì?  
“Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thâu trước mặt ta.”  
[Giô-na 1:2]
2. Giô-na có đi đến Ni-ni-ve không?  
Không, ông đã bỏ trốn. [Giô-na 1:3]
3. Chuyện gì xảy ra khi Giô-na trốn trên tàu?  
Chúa làm biển nổi giông bão. [Giô-na 1:4-5]
4. Các thủy thủ trên tàu đã làm gì với Giô-na?  
Họ đã ném Giô-na xuống biển. [Giô-na 1:9-12, 15]
5. Giô-na có bị chìm chết không?  
Không, bởi vì Chúa khiến một con cá lớn nuốt chửng Giô-na.  
[Giô-na 1:17; Ma-thi-ơ 12:40]
6. Có phải Giô-na chết trong bụng cá không?  
Không chết, ba ngày sau con cá nhả ông ra. [Giô-na 1:17-2:10]
7. Sau việc này Giô-na có vâng lời Chúa không?  
Có, và ông đã đi Ni-ni-ve để cảnh báo dân thành rằng nếu họ không ăn năn tội với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ huỷ diệt họ.  
[Giô-na 3:2-4]
8. Thành Ni-ni-ve có bị huỷ diệt không?  
Không bị huỷ diệt, bởi vì nhiều người đã ăn năn. [Giô-na 1:3]
9. Giô-na có vui mừng vì Ni-ni-ve không bị huỷ diệt không?  
Không, Giô-na đã buồn giận. [Giô-na 4:1]
10. Chúa quả trách điều gì Giô-na khi ông giận dữ?  
Chúa phán rằng có nhiều người trong thành vẫn chưa nghe về lẽ thật của Chúa. [Giô-na 4:11]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.”

(Giăng 10:27)

**Bài 15**  
**GIÔ-ÁCH LÀM VUA GIU-ĐA**  
**II Sử ký 22-24**

1. Ai là A-tha-li?  
A-tha-li là con gái của vua gian ác A-háp. [II Sử ký 22:1-2; II Các vua 8:16-18]
2. Làm sao A-tha-li trở thành nữ hoàng?  
A-tha-li đã giết các cháu của bà. [II Sử ký 22:10]
3. A-tha-li có giết được tất cả họ không?  
Không thể giết tất cả, vì em bé Giô-ách được giấu trong đền thờ. [II Sử ký 22:11-12]
4. Giô-ách lên làm vua khi nào?  
Khi Giô-ách được bảy tuổi. [II Sử ký 23:1-24:1]
5. Ai đã giúp đỡ Giô-ách để trở thành vua?  
Thầy tế lễ kính sợ Chúa, Giê-hô-gia-đa. [II Sử ký 23:1-3, 11]
6. Điều gì xảy ra cho A-tha-li?  
Bà bị giết chết. [II Sử ký 23:21]
7. Vua Giô-ách có làm theo lời Chúa?  
Ông làm theo lời Chúa cho tới khi Giê-hô-gia-đa qua đời. [II Sử ký 24:17-18]
8. Giô-ách đã làm việc gì tốt lành?  
Giô-ách đã sửa chữa lại đền thờ. [II Sử ký 24:4-5, 11-14]
9. Vua Giô-ách đã làm điều gì phạm tội sau khi thầy tế lễ chết?  
Vua đã thờ phượng hình tượng. [II Sử ký 24:17-18]
10. Giô-ách còn phạm tội gì khác nữa?  
Giô-ách đã giết vị tiên tri là con trai Giê-hô-gia-đa. [II Sử ký 24:20-22]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,  
Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.”

(Thi Thiên 91:1)

**Bài 16**  
**Ê-XÊ-CHIA LÀM VUA GIU-ĐA**  
**II Các vua 16-20 và II Sử ký 29-32**

1. Ai là vị vua tốt của dân Giu-đa nữa?  
Vua Ê-xê-chia, là một trong những vua kính sợ Chúa nhất của Giu-đa. [II Sử ký 32:32-33; II Các vua 18:1-7]
2. Có phải khi Ê-xê-chia lên làm vua thì dân sự vẫn đang thờ phượng Chúa?  
Không phải, thậm chí cửa đền thờ đã bị đóng lại. [II Sử ký 28:24; 29:6-7; II Các vua 16:8, 14, 18:2]
3. Ê-xê-chia có muốn dân sự thờ phượng Chúa không?  
Có, vua đã cho mở cửa đền thờ. [II Sử ký 29:3]
4. Vua Ê-xê-chia đã làm gì với các hình tượng?  
Vua phá huỷ hết các hình tượng. [II Các vua 18:4]
5. Ê-xê-chia có phá huỷ các nơi cao dùng thờ phượng Chúa không?  
Có, vì dân sự chỉ được thờ phượng một Đức Chúa Trời ở nơi Chúa chọn. [II Các vua 18:4, 22; Phục truyền 12:32]
6. Vua Ê-xê-chia còn làm gì cho thấy vua thật sự muốn dân Giu-đa thờ phượng Chúa?  
Vua mở một ngày kỷ niệm lễ Vượt Qua thật lớn. [II Sử ký 30:1]
7. Có phải vua Ê-xê-chia chỉ mời dân Giu-đa dự lễ không?  
Không phải, vua cũng đã mời dân Y-sơ-ra-ên ở vương quốc miền Bắc. [II Sử ký 30:1-2]
8. Dân Y-sơ-ra-ên có đến khi được vua Ê-xê-chia mời không?  
Có, nhiều người đến dự nhưng hầu hết mọi người từ chối đến dự lễ. [II Sử ký 30:10-12]
9. Trong thời vua Ê-xê-chia trị vì thì chuyện gì đã xảy ra với vương quốc Y-sơ-ra-ên?  
Chúa khiến họ bị bắt đi phu tù vì tội lỗi của họ. [II Các vua 18:10-11; 17:5-6]
10. Người Y-sơ-ra-ên (thuộc mười chi phái ở miền Bắc) có bao giờ được trở về nhà không?  
Không, hầu hết họ không bao giờ trở về. [Công vụ 2:5-11]

*Câu gốc thuộc lòng:* “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! (Thi Thiên 33:12)

**Bài 17**  
**Ê-XÊ-CHIA BỊ BỆNH**  
**Ê-sai 36-39**

1. Ai muốn đánh vua Ê-xê-chia?  
Vua A-si-ri và quân đội của vua. [Ê-sai 36:1]
2. Vua A-si-ri đã làm gì?  
Vua A-si-ri gọi sứ thần đến đe dọa dân sự và gửi thư cho vua Ê-xê-chia. [Ê-sai 36:4-7, 13-18, 37:8-14]
3. Lá thư đó nói gì?  
Lá thư nói rằng Chúa sẽ không giúp vua Ê-xê-chia đâu. [Ê-sai 37:10]
4. Vua Ê-xê-chia đã phản ứng như thế nào khi nhận được thư?  
Vua giải bày trước Chúa và cầu nguyện. [Ê-sai 37:14-15]
5. Ê-sai bảo Ê-xê-chia làm gì?  
Hãy tin cậy Đức Chúa Trời mà thôi. [Ê-sai 37:5-6; II Các vua 19:20-21, 32-34]
6. Chúa đã làm gì để giúp vua Ê-xê-chia?  
Chúa tiêu diệt quân A-si-ri. [Ê-sai 37:36]
7. Chuyện gì xảy ra cho vua Ê-xê-chia lúc đó?  
Vua đã bị bệnh. [Ê-sai 38:1]
8. Trong lúc đau bệnh Ê-xê-chia đã cầu xin điều gì?  
Ông cầu xin Chúa cho ông hết bệnh. [Ê-sai 38:2-3]
9. Đức Chúa Trời có đáp lại lời cầu xin của vua không?  
Có, Chúa chữa lành và ban cho ông có con trai. [Ê-sai 38:4-5; II Các vua 20-21]
10. Con trai vua là ai?  
Vua Ma-na-se. [II Các vua 20:21-21:1]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi:  
Tôi sẽ sợ ai?”  
(Thi Thiên 27:1)

**Bài 18**  
**MA-NA-SE LÀM VUA GIU-ĐA**  
**II Sử ký 33**

1. Sau khi vua Ê-xê-chia mất ai đã lên làm vua?  
Vua Ma-na-se, con trai vua Ê-xê-chia. [II Sử ký 33:1]
2. Ma-na-se có phải là vị vua tốt không?  
Không, vua làm nhiều điều gian ác. [II Sử ký 33:2-5]
3. Ma-na-se đã làm điều ác gì?  
Ma-na-se dâng con cái mình cho các tượng tà thần. [II Sử ký 33:6]
4. Vua Ma-na-se còn làm điều gì phạm tội với Chúa?  
Vua giết nhiều người vô tội là con dân Chúa. [II Các vua 21:16]
5. Chúa trừng trị Ma-na-se như thế nào?  
Chúa để cho Ma-na-se bị bắt nhốt trong tù của người Ba-by-lôn. [II Sử ký 33:11]
6. Ở trong tù Chúa đã làm gì cho Ma-na-se?  
Chúa khiến Ma-na-se ăn năn vì tội lỗi của ông. [II Sử ký 33:12]
7. Ma-na-se có ở trong tù mãi mãi không?  
Không, Ma-na-se ra tù và lại trở thành vua. [II Sử ký 33:13]
8. Ma-na-se làm gì sửa sai vì tội lỗi mình?  
Vua Ma-na-se đã dẹp đi các hình tượng tà thần trong đền thờ. [II Sử ký 33:15]
9. Ma-na-se có quay trở lại thờ phượng Chúa không?  
Có, Vua cho thầy tế lễ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. [II Sử ký 33:16]
10. Dân sự có thật sự ăn năn tội lỗi không?  
Không, thật đáng buồn, dân sự nhanh chóng quay lại làm điều ác. [II Sử ký 33:17]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Đức Giê-hô-va ôi! Nhân danh Ngài,  
Xin hãy tha tội ác tôi, vì nó trọng.”(Thi Thiên 25:11)

**Bài 19**  
**GIÔ-SI-A LÀM VUA GIU-ĐA**  
**II Các vua 22-23**

1. Ai là vị vua tốt cuối cùng của dân Giu-đa?  
Vua Giô-si-a. [II Các vua 22:1-2; 23:25]
2. Làm sao chúng ta biết Giô-si-a kính sợ Đức Chúa Trời?  
Bởi vì vua đã phá hủy hết các thần tượng. [II Các vua 23:6, 24; II Sử ký 34:3-4]
3. Giô-si-a có tu sửa đền thờ không?  
Có, vua đã thuê người tu sửa đền thờ. [II Các vua 22:3-6]
4. Thầy tế lễ Hinh-kia đã tìm thấy gì trong đền thờ?  
Quyển sách luật pháp. [II Các vua 22:8, II Sử ký 34:14-15]
5. Vua làm gì với sách luật pháp?  
Vua đọc cho dân sự nghe. [II Các vua 23:1-2]
6. Vua Giô-si-a ra lệnh gì cho dân sự phải làm?  
Vua ra lệnh cho dân sự giữ lễ vượt qua. [II Các vua 23:21]
7. Có phải đó là ngày lễ quan trọng không?  
Phải, nó là kỳ lễ quan trọng hằng năm. [II Các vua 23:22-23]
8. Vua Giô-si-a chết như thế nào?  
Vua đã chết trên chiến trường. [II Các vua 23:29-30; II Sử ký 35:20-24]
9. Sau đó dân sự có tiếp tục thờ phượng Chúa không?  
Không, họ phạm nhiều điều ác. [II Sử ký 36:14-16]
10. Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân sự điều gì?  
Chúa sẽ trừng phạt dân Giu-đa như Ngài đã trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên. [II Các vua 23:26-27]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi.”  
(Thi Thiên 119:105)

**Bài 20**  
**TIÊN TRI GIÊ-RÊ-MI**  
**Giê-rê-mi 1, 25, 37-39 và 43**

1. Giê-rê-mi là ai?  
Là một vị tiên tri ở Giu-đa. [Giê-rê-mi 1:1, 4-5]
2. Đức Chúa Trời kêu gọi Giê-rê-mi thành tiên tri khi nào?  
Khi Giê-rê-mi còn là cậu bé. [Giê-rê-mi 1:6-7]
3. Giê-rê-mi nói tiên tri gì về thành Giê-ru-sa-lem?  
Tiên tri nói rằng thành sẽ bị thiêu đốt. [II Các vua 37:6-11]
4. Giê-rê-mi nói tiên tri gì về điều sẽ xảy đến cho dân sự?  
Họ sẽ bị bắt qua Ba-by-lôn. [Giê-rê-mi 37:17; 38:2-3]
5. Nhà vua và các thầy tế lễ có nghe lời tiên tri Giê-rê-mi không?  
Không, và họ tức giận với Giê-rê-mi. [Giê-rê-mi 38:4-5]
6. Giê-rê-mi chịu bách hại gì?  
Giê-rê-mi bị quăng xuống hố. [Giê-rê-mi 38:6]
7. Đức Chúa Trời có trừng phạt dân sự như Ngài đã phán không?  
Có, và dân sự bị bắt qua Ba-by-lôn. [Giê-rê-mi 39:6-9]
8. Giê-rê-mi có đi cùng họ không?  
Không, Giê-rê-mi và vài người bị bỏ lại ở Giê-ru-sa-lem. [Giê-rê-mi 39:11-14]
9. Có phải Giê-rê-mi ở lại Giê-ru-sa-lem?  
Không, ông bị người ta bắt cóc qua Ai-Cập. [Giê-rê-mi 43:4-7]
10. Giê-rê-mi đã nói tiên tri về lời hứa gì với người bị đi lưu đày?  
Sau 70 năm, Chúa sẽ đem họ trở về quê hương. [Giê-rê-mi 25:11]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự  
thương xót của Ngài chẳng dứt.”

(Ca thương 3:22)

**Bài 21**  
**ĐA-NI-ÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN**  
**Đa-ni-ên 1-4**

1. Những ai bị đưa đi Ba-by-lôn trong số những người Do Thái?  
Đa-ni-ên và ba người bạn. [Đa-ni-ên 1:1-4, 6-7]
2. Đa-ni-ên và ba bạn đã trở thành gì?  
Họ trở thành những người có địa vị cao trọng ở Ba-by-lôn. [Đa-ni-ên 3:30; 2:48-49; 6:1-3]
3. Làm sao chúng ta biết Chúa ở cùng họ?  
Chúa khiến họ trở thành những nhà thông thái nhất ở Ba-by-lôn.  
[Đa-ni-ên 1:17-20]
4. Đa-ni-ên thể hiện sự thông thái như thế nào?  
Đa-ni-ên đã giải thích giấc mơ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. [Đa-ni-ên 2:1, 19, 28-29, 47]
5. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã mơ thấy gì?  
Một hòn đá đã phá hủy một bức tượng lớn vĩ đại. [Đa-ni-ên 2:31-35]
6. Giấc mơ của vua có nghĩa gì?  
Giấc mơ có nghĩa là Chúa sẽ tiêu diệt những dân tộc gian ác trên đất. [Giê-rê-mi 38:6]
7. Ba người bạn của Đa-ni-ên có thờ phượng Chúa khi sống tại Ba-by-lôn không?  
Có, và họ không chịu thờ phượng tượng vua. [Đa-ni-ên 3:4-5, 8-18]
8. Vua có phạt họ không?  
Có, vua đã ném họ vào lò lửa. [Đa-ni-ên 3:19-23]
9. Họ có bị thiêu chết trong lò lửa không?  
Không, Chúa đã gửi đến một người “giống như Con của Đức Chúa Trời” [Đa-ni-ên 3:25] vào trong lò lửa ở cùng họ. [Đa-ni-ên 3:24-27]
10. Tính kiêu ngạo của vua đã mang đến hình phạt gì?  
Chúa khiến ông sống như thú vật. [Đa-ni-ên 4:23-33]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua.”(Đa-ni-ên 3:17)

**Bài 22**  
**ĐA-NI-ÊN TRONG HANG SƯ TỬ**  
**Đa-ni-ên 6**

1. Đa-ni-ên có cầu nguyện với Chúa khi ông ở Ba-by-lôn không?  
Có, Đa-ni-ên hướng về thành Giê-ru-sa-lem và cầu nguyện ba lần một ngày. [Đa-ni-ên 6:10]
2. Tại sao Đa-ni-ên hướng về Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện?  
Bởi vì Giê-ru-sa-lem biểu trưng cho sự thành tín và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. [Thi thiên 48:1-3; 132:13; Ê-sai 2:2-3]
3. Những vị đại thần khác có ghen ghét với Đa-ni-ên không?  
Có, vì vậy họ tìm cách giết Đa-ni-ên. [Đa-ni-ên 6:3-5]
4. Họ đã làm gì để giết Đa-ni-ên?  
Họ tâu vua thông qua một luật nguy hiểm. [Đa-ni-ên 6:6-7]
5. Luật đó là gì?  
Luật đó buộc mọi người chỉ thờ phượng một mình vua mà thôi. [Giê-rê-mi 6:8-9]
6. Đa-ni-ên có nghe theo lệnh của vua không?  
Không, Đa-ni-ên vẫn cầu nguyện với Chúa như thường lệ. [Đa-ni-ên 6:10]
7. Nhà vua đã làm gì khi Đa-ni-ên không thờ phượng vua?  
Vua ra lệnh ném Đa-ni-ên vào hang sư tử. [Đa-ni-ên 3:12-17]
8. Những con sư tử có ăn thịt Đa-ni-ên không?  
Không, Chúa đã bịt miệng những con sư tử. [Đa-ni-ên 6:20-22]
9. Vua làm gì với những quan đại thần gian ác?  
Vua ra lệnh ném họ vào hang sư tử. [Đa-ni-ên 6:24]
10. Sư tử có ăn thịt họ không?  
Có, thậm chí sư tử cắn họ khi họ chưa kịp rơi xuống đáy hang. [Đa-ni-ên 6:24]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.”  
(Công vụ 5:29)

**Bài 23**  
**TỪ BA-BY-LÔN TRỞ VỀ**  
**Sách E-xơ-ra**

1. Dân Do Thái đã ở Ba-by-lôn bao nhiêu năm?  
Chừng 70 năm. [Đa-ni-ên 9:2]
2. Làm sao họ trở về Giê-ru-sa-lem được?  
Đức Chúa Trời đã khiến vua Si-ru cho dân sự trở về. [E-xơ-ra 1:1-4]
3. Có bao nhiêu người trở về Giê-ru-sa-lem?  
Có chừng năm trăm ngàn người quay về. [E-xơ-ra 2:64-65]
4. Điều đầu tiên dân sự làm là gì?  
Họ dựng lại bàn thờ và thờ phượng Chúa. [E-xơ-ra 3:1-3]
5. Dân sự làm gì sau khi dựng lại bàn thờ?  
Dân sự xây dựng lại đền thờ. [E-xơ-ra 3:7-9]
6. Dân sự có hoàn tất xây dựng lại đền thờ không?  
Có, nhưng phải 20 năm sau với sự khích lệ của tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri. [E-xơ-ra 5:1-2; 6:14-15]
7. Dân sự có mừng vui khi thờ phượng trong đền thờ mới không?  
Có, vài người đã khóc. [E-xơ-ra 3:12-13]
8. Tại sao những người này khóc?  
Vì đền thờ do vua Sa-lô-môn xây dựng thì đẹp đẽ hơn. [E-xơ-ra 3:12; A-ghê 2:3]
9. Ai đã chống phá dân Do Thái?  
Những người Sa-ma-ri. [E-xơ-ra 4:1-10]
10. Họ chống phá như thế nào?  
Họ cố phá không cho dân sự xây dựng đền thờ. [E-xơ-ra 4:3-5]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn;  
Nhân đó chúng tôi vui mừng.”(Thi thiên 126:3)

**Bài 24**  
**BÀ Ê-XƠ-TÊ**  
**Sách Ê-xơ-tê**

1. Có phải tất cả dân Do Thái đều quay về Giê-ru-sa-lem?  
Không phải, vẫn có nhiều người ở lại Ba-by-lôn. [Ê-xơ-tê 2:5-6; 3:6]
2. Em có thể kể tên hai người đã lưu lại Ba-by-lôn đó không?  
Ông Mạc-đô-chê và em họ ông là nàng Ê-xơ-tê. [Ê-xơ-tê 2:5-7]
3. Chuyện gì xảy đến cho nàng Ê-xơ-tê?  
Nàng đã trở thành hoàng hậu. [Ê-xơ-tê 2:2-4, 8-9, 16-17]
4. Ai là quan uy quyền nhất sau vua?  
Ha-man, và ông ghét Mạc-đô-chê. [Ê-xơ-tê 3:1-2, 5]
5. Ha-man muốn làm gì?  
Ha-man muốn giết hết thủy người Do Thái. [Ê-xơ-tê 3:6, 8-12]
6. Ai đã nghe được kế hoạch này?  
Ông Mạc-đô-chê, và Mạc-đô-chê đã nhờ Ha-thác, quan thái giám của Ê-xơ-tê báo cho bà biết sự việc. [Ê-xơ-tê 4:1-10]
7. Ê-xơ-tê có nói cho vua biết kế hoạch này không?  
Có, nàng Ê-xơ-tê kể cho vua nghe mọi việc tại bữa yến tiệc. [Ê-xơ-tê 6:14-7:7]
8. Người Do Thái có bị giết không?  
Không, vua cho họ quyền được tranh đấu để giữ mạng sống mình. [Ê-xơ-tê 8:7-11]
9. Ha-man bị xử thế nào?  
Ha-man bị treo lên giá treo cổ thật cao mà ông dự định làm cho Mạc-đô-chê. [Ê-xơ-ra 7:9-10]
10. Chuyện này cho thấy điều gì?  
Câu chuyện cho thấy Chúa luôn chăm sóc con cái Ngài. [Ê-xơ-tê 8:1, 15-17; 9:1-5; Giê-rê-mi 24:6-7]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi thiên 121:2)

**Bài 25**  
**NÊ-HÊ-MI**  
**Sách Nê-hê-mi**

1. Nê-hê-mi là ai?  
Ông là người hầu rượu cho vua Ba-Tur. [Nê-hê-mi 1:1a, 11]
2. Nê-hê-mi nghe tin gì về người Do Thái.  
Ông được biết dân Do Thái không xây dựng tường thành ở Giê-ru-sa-lem. [Nê-hê-mi 1:1-3]
3. Nê-hê-mi đã làm gì khi ông biết việc này?  
Nê-hê-mi đã cầu xin nhà vua cho ông trở về Giê-ru-sa-lem. [Nê-hê-mi 2:1-5]
4. Nê-hê-mi làm gì đầu tiên khi đến thành Giê-ru-sa-lem?  
Nê-hê-mi xem xét tường thành trong đêm. [Nê-hê-mi 2:12-13]
5. Nê-hê-mi có bắt đầu xây dựng tường thành lại không?  
Có, và ông phân công việc cho mọi người. [Nê-hê-mi 2:17-18; 3:1-32; 4:6]
6. Dân sự gặp khó khăn như thế nào?  
Kẻ thù cố ý ngăn cản việc xây dựng của dân sự. [Nê-hê-mi 2:19, 4:1-3, 7-8]
7. Dân sự có từ bỏ việc xây dựng không?  
Không, vậy nên Nê-hê-mi đã phân phát vũ khí dân sự. [Nê-hê-mi 4:13-18]
8. Kẻ thù có tiếp tục gây khó dễ cho dân sự không?  
Có, họ dựng chuyện nói xấu Nê-hê-mi với dân sự. [Nê-hê-mi 6:5-8, 12-14]
9. Dân sự xây tường thành trong bao lâu?  
Năm mươi hai ngày. [Nê-hê-mi 6:15]
10. Tại sao tường thành được xây dựng nhanh chóng?  
Vì Đức Chúa Trời đã giúp đỡ dân sự. [Nê-hê-mi 2:19-20; 4:16-23; E-xơ-ra 9:8-9]

*Câu gốc thuộc lòng:*

“Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!” (Thi thiên 84:12)