

Dạy Lịch Sử Kinh Thánh Theo

Cách Hỏi Đáp

Tóm Tắt Lịch Sử Cựu Ước
Nhi Đồng II : Quyển I/2

Tác giả: Prof H C Hoeksema
Biên tập J J Lim
Với nhiều đóng góp quý báu của David Higgs

Ấn hành 2013
Gratia Dei Sola Media giữ bản quyền

Dạy Lịch Sử Kinh Thánh Theo Cách Hỏi Đáp
Tóm Tắt Lịch Sử Cựu Ước
(Quyển I)

Tác giả: Prof H C Hoeksema

Biên tập J J Lim

Với nhiều đóng góp quý báu của David Higgs

Nguyên bản của Giáo sư H.C.Hoeksema, sở hữu của Hội Thánh Tin Lành Cải Chánh tại
Hoa Kỳ

Nhận bản của J.J. Lim © 2013 Hội Thánh Pilgrim Covenant

Phát hành lần đầu 2011

Nhận bản 2013

Phát hành điện tử: Gratia Dei Sola Media
Blk 203B, Henderson Road, #07-07, Singapore 159546.

Website: www.gdsmedia.org

Email: gdsmedia.sg@gmail.com

Lời tác giả

Quyển sách này được dự định là sách đồng hành dựa trên Tân Ước của Mục sư G. Vandenberg.

Tuy nhiên, nó thích hợp cho những người mới bắt đầu, rồi đến quyển dành cho người thâm niên hơn, và là một phần trong loạt bài học này.

Để các bậc cha mẹ và giáo viên có thể biết mục đích và những mong đợi trong khóa học này.

Chúng tôi thực hiện những lưu ý như sau:

1. Mục đích của cuốn sách này là tóm tắt cách hệ thống để các em làm quen với các sự kiện của Lịch sử Cựu Ước.

2. Sự thành công của khóa học về lịch sử này không chỉ phụ thuộc vào cuốn sách và các giáo viên, nhưng sự kiên trì cố gắng trong việc nhớ kỹ lưỡng và nghiên cứu của các em, với sự hỗ trợ không thể thiếu được của các bậc phụ huynh.

3. Những bài học được soạn thảo, trong phần bài làm riêng biệt, không nên bỏ qua, nếu mục đích của khóa học này là phải đạt được hai mươi lăm bài học. Có ý thiết kế như vậy để các em học sinh sẽ phải tìm kiếm nhiều đoạn Thánh Kinh liên quan đến các bài học .

4. Việc sử dụng các bản đồ nghiên cứu cũng được khuyến khích như là một trợ giúp có giá trị trong khóa học này

5. Phần giúp học thuộc lòng sẽ rất hữu hiệu, nếu các giáo viên cố gắng, và khuyến khích liên tục sẽ tạo ra kết quả đáng ngạc nhiên về mặt này. Chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng nhớ của con em chúng ta. Thiết kế bài học này không vượt quá khả năng trí nhớ của hầu hết trẻ em chín và mười tuổi.

Nguyện Đức Chúa Trời của Giao ước dùng nỗ lực này để giúp con cái của giao ước là con em chúng ta trong Hội Thánh có tri thức vững vàng về Lời của Ngài.

Trích nguyên văn từ lời mở đầu của Giáo sư H C Hoeksema

Lời nhà biên tập

Việc sử dụng Giáo Lý Vấn Đáp cho đề hướng dẫn con em trong Hội Thánh là một phương pháp được thử nghiệm từ xưa tới nay. Loạt bài hiện tại của tập tài liệu này được thiết kế để cung cấp cho các em một nền tảng vững chắc về sự kiện Kinh Thánh và lịch sử, mà kết quả sẽ cung cấp một nền tảng cho việc dạy giáo lý theo cách hỏi đáp, như là một định chuẩn. Chúng tôi đã chỉnh sửa một số lỗi từ phiên bản gốc, cũng như sắp xếp hợp lý một số các câu trả lời để phù hợp với cách mà câu hỏi được đưa ra.

Những người đã được sử dụng tài liệu Cấp I (mới bắt đầu) sẽ thấy rằng phần II này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ phía các em lẫn các bậc phụ huynh. Điều này phù hợp với tiến triển được mong đợi trong khả năng học tập của các em. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ và giáo viên nên cẩn thận đánh giá khả năng của từng cá nhân con em mình để những em chậm hơn không bị bắt buộc phải ghi nhớ với độ chính xác tương tự như những em nhanh hơn.

Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị với các phụ huynh thấy nó quá khó khăn trong việc giúp con em mình nhớ được toàn bộ bài học, có thể chia bài học ra. Ví dụ, trẻ em có thể nhớ hai câu hỏi mỗi ngày trong tuần, và ôn lại vào thứ Bảy. Nhưng hãy để tôi nhắc lại lời khuyên Giáo sư Hoeksema: "Chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng nhớ con em chúng ta." Trong thực tế, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng những gì chúng ta (người lớn) thấy là không thể nhớ được thường giữ lại với độ chính xác tuyệt vời trong tâm trí của con em chúng ta.

Điều này, tất nhiên, không loại trừ sự chăm chỉ của các em và các bậc phụ huynh!

Xin Chúa ban phước lành cho những nỗ lực yếu ớt của chúng ta để hướng dẫn con em chúng ta theo cách của Chúa.

- TS JJ Lim

BÀI 1

SỰ SÁNG TẠO

1. Từ buổi ban đầu điều gì đã xảy ra?
Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời đất và mọi vật trong đó (Sáng 1:1-27)
 2. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi vật khi nào?
Ít nhất bốn ngàn năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời?
 3. Cuộc sáng tạo hoàn thành trong mấy ngày?
Trong sáu ngày, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ. (Sáng 1:31-2:1)
 4. Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn vật bằng cách nào?
Bởi Lời quyền năng của Ngài (Sáng 1:3; Hê: 11:3)
 5. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người bằng cách nào?
Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, rồi hà sanh khí vào lỗ mũi (Sáng 2:7)
 6. Kinh Thánh cho chúng ta điều gì nữa về con người?
Đức Chúa Trời dựng loài người theo hình ảnh của Ngài, có khả năng yêu thương và phục vụ Đức Chúa Trời cách trọn vẹn (Sáng 1:26-27)
 7. Đức Chúa Trời đã đặt ai để giúp đỡ A-đam?
Ê-va, Ngài đã tạo nên từ xương sườn của A-đam (Sáng 2:21-23)
 8. Đức Chúa Trời đặt A-đam và Ê-va ở đâu?
Trong Pa-ra-đi, một khu vườn phước hạnh tại Ê-đen (Sáng 2:8)
 9. A-đam được giao nhiệm vụ làm gì?
Cai quản công trình sáng tạo trên đất, và phục vụ Đức Chúa Trời (Sáng 2:15)
 10. Có phải từ ban đầu đã có tội lỗi và sự chết không?
Không, Đức Chúa Trời thấy mọi vật Ngài đã tạo dựng là tốt lành (Sáng 1:31)
- HỌC THUỘC LÒNG:** Thử tự các sách trong Kinh Thánh Cựu Ước

1.Sáng Thế Ký
2.Xuất Êđiptô
Ký
3.Lêvi Ký
4.Dân Số Ký
5.Phục Truyền
Luật Lê Ký
6.Giôsuê.
7.Các Quan Xét
8.Ruto
9.1-Samuên

10.II-Samuên
11.I-Các Vua
12.II-Các Vua
13.I-Sử Ký
14.II-Sử Ký
15.Êxora
16.Nêhêmi
17.Êxotê
18.Gióp
19.Thi Thiên
20.Châm Ngôn

21.Truyền Đạo
22.Nhã Ca
23.Êsai
24.Giêrêmi
25.Ca Thương
26.Êxêchiên
27.Daniên
28.Ôsê
29.Giôên
30.Amôt
31.ÁpĐia

32.Giôna
33.Michê
34.Nahum
35.Habacúc
36.Sôphôni
37.Aghê
38.Xachari
39.Malachi

BÀI 2

KHỞI ĐẦU CỦA TỘI LỖI

1. Đức Chúa Trời đã đặt hai cây nào trong Pa-ra-đi?
Cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác (Sáng 2:9)
2. A-đam và Ê-va có thể ăn trái cây sự sống không?
Vâng trái của nó, là dấu hiệu và ấn chứng cho sự sống đời đời mà họ có thể ăn (Sáng 2:16; 3:22)
3. Họ có thể ăn trái cây biết điều thiện và điều ác không?
Không, vì Đức Chúa Trời truyền không được phép ăn (Sáng 2:17)
4. Ai đã cám dỗ Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời và ăn trái cấm?
Ma quỷ nói qua một con rắn (Sáng 3:1)
5. Ma quỷ đã lừa gạt Ê-va thế nào?
Nó nói: “Ngươi sẽ chẳng chết đâu” (Sáng 3:4)
6. Ê-va có tin vào lời dối trá của con rắn không?
Có, bà đã ăn trái cây đó, và cám dỗ A-đam cùng ăn (Sáng 3:6)
7. Đức Chúa Trời có trừng phạt A-đam và Ê-va không?
Có, họ mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời, bị rửa sả của sự chết đến trên họ và dòng dõi của họ (Sáng 3:8-11, 16:19; Côi 1:21; Gal 3:10)
8. Điều gì đã xảy đến trên đất vì có tội lỗi của họ?
Đất bị rửa sả (Sáng 3:17-18)
9. Sau đó Đức Chúa Trời cho A-đam và Ê-va ăn trái Cây Sự Sống không?
Không, Ngài đuổi họ ra khỏi vườn, cách xa Cây Sự Sống (Sáng 3:22-24)
10. Nhưng họ có bao giờ được Đức Chúa Trời ban phước nữa không?
Có, Nhưng Ngài chỉ hứa sẽ có một Đấng Cứu Thế để cứu họ ra khỏi tội lỗi (Sáng 3:15).

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11: 1-3

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cứ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.”

BÀI 3

SỰ GIA TĂNG CỦA TỘI LỖI

1. Chính tội lỗi đã thể hiện ngay lập tức thế nào trong gia đình của A-đam và Ê-va?
Ca-in ghét và giết em mình là A-bên, là người tin Đức Chúa Trời (Sáng 4:8)
2. Đức Chúa Trời ban ai để thay thế cho A-bên?
Đức Chúa Trời đã ban Sét cho A-đam và Ê-va, một người kính sợ Đức Chúa Trời, dòng dõi ông được gọi là con của Đức Chúa Trời (Sáng 4:25; 5:6-7; 6:2)
3. Tội ác có tiếp tục gia tăng trong thế gian không?
Có, con cái của Ca-in đi theo tội lỗi của ông, và thế gian càng ngày càng tội lỗi hơn (Sáng 6:5)
4. Có một điều giúp tội lỗi gia tăng nhanh chóng đó là gì?
Dòng dõi của Ca-in là những người mạnh bạo và gian ác (Sáng 6:4)
5. Bạn có thể nêu tên một số người thuộc dòng dõi này không?
Được, Kinh thánh đặc biệt đề cập đến kẻ giết người Lê-méc và ba con trai của ông là Gia-banh, Giu-banh, Tu-Banh-Ca-In (Sáng 4:18-24)
6. Có điều gì khác nữa giúp tội lỗi gia tăng nhanh chóng không?
Có, Trước nước lụt con người sống thọ hơn 900 tuổi (Sáng 5:5, 11, 14, 20)
7. Nhưng có phải tất cả con cháu của dòng Sét đều kính sợ Đức Chúa Trời không?
Bởi không có cách nào khác; nhiều người cưới con cái của Ca-in, trong khi chỉ có ít người phục vụ Chúa (Sáng 61-3)
8. Nêu tên của người kính sợ Chúa này?
Hê-nóc, đồng đi với Đức Chúa Trời, và nói tiên tri về sự đến để phán xét thế gian này của Chúa (Sáng 5:22-24; Giu-đe 14-15)
9. Điều gì xảy đến với Hê-nóc?
Đức Chúa Trời đem ông đi, không trải qua sự chết khi ông được 365 tuổi (Sáng 5:23-24; Hêb11:5)
10. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi gia tăng không kiểm soát không?
Không, Khi thế gian này chín mùi cho sự phát xét trong thời Nô-ê, Đức Chúa Trời công bố về Đại Hồng Thủy (Sáng 6:3, 5-8, 11-14, 17)

Học thuộc lòng: Hê-bơ-rơ 11:4-5

“Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vira lòng Đức Chúa Trời rồi.”

BÀI 4

NƯỚC LỤT

1. Đức Chúa Trời đã hủy diệt thế giới đầu tiên như thế nào?
Bằng cơn nước lụt, bởi đó toàn bộ thế giới không kính sợ Chúa bị hủy diệt (Sáng 7:4, 10, 12)
2. Cơn nước lụt đó lớn thế nào?
Nước lụt bao phủ toàn trái đất, tất cả loài xác thịt đều bị hủy diệt (Sáng 7:18-23)
3. Có phải nước lụt là những trận mưa bình thường không?
Không, đó là một phép lạ, vì các cửa sổ trên trời mở ra, và các nguồn nước sâu tuôn trào (Sáng 7:11)
4. Đức Chúa Trời công bố sự phán xét khi nào?
Trước đó 120 năm, khoảng thời gian mà Nô-ê đóng tàu và rao giảng về sự công bình (Sáng 6:3; Hêb11:6-7; II Phi 2:5)
5. Đức Chúa Trời đã cứu những ai ở trong tàu?
Nô-ê và gia đình ông và thú vật trên đất mỗi loài một cặp trống và mái (Sáng7:1-3, 7-9, 13-16)
6. Tại sao Đức Chúa Trời cứu Nô-ê và cả gia đình ông?
Bởi ân điển của Chúa, Nô-ê đồng đi với Chúa cách công bình giữa một thế giới đầy tội lỗi (Sáng 6:8; 7:1; Hêb11:6-7; II Phi 2:5)
7. Nước lụt kéo dài bao lâu?
Nước dâng lên trên mặt đất trọn một trăm năm mười ngày, Nô-ê phải ở trong tàu một năm 150 ngày (Sáng7:24; 8:1-19)
8. Đức Chúa Trời phán dặn Nô-ê điều gì sau cơn nước lụt?
“Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, và cùng mọi vật sống ở với ngươi.” (Sáng 9:9-10)
9. Dấu hiệu giao ước nào Chúa đã ban cho Nô-ê?
Dấu hiệu cái móng (câu vồng) trong đám mây (Sáng 9:8-17)
10. Nước lụt đã xảy ra vào thời gian nào?
Vào khoảng năm 2350 TC

HOC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11: 6, 7

“Và, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thương cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tỵ của sự công bình đến từ đức tin vậy.”

BÀI 5

TỪ NÔ-Ê ĐẾN ÁP-RA-HAM

1. Tội lỗi có bị hủy diệt trong nước lụt không?
Không thể, Nó tỏ ra ngay lập tức trong gia đình của Nô-ê (Sáng 9:21-22)
2. Điều này đã xảy ra như thế nào?
Nô-ê uống rượu say, và Cham chế nhạo cha mình (Sáng 9:22)
3. Sau đó Nô-ê làm gì?
Ông chúc phước cho Sem và Gia-phết, nhưng rửa sả Ca-na-an, con trai của Cham (Sáng 9:24-27)
4. Tội lỗi có tỏ ra trong cách nào khác nữa không?
Có, Những người gian ác tập trung lại trong vùng đất Si-ni-ơ xây tháp Ba-bên và một thành phố lớn (Sáng 11:2-4)
5. Điều gì là sai khi muốn xây một ngọn tháp?
Nó cho thấy sự kiêu ngạo của con người, vì họ muốn bày tỏ rằng họ vĩ đại như Đức Chúa Trời bởi xây một ngọn tháp cao đến tận trời
6. Điều gì là sai khi muốn xây một thành phố lớn?
Đức Chúa Trời đã truyền cho họ phải tản ra khắp nơi và làm đầy dãy đất, không tụm lại để làm cho nổi danh (Sáng 11:4; 9:1)
7. Đức Chúa Trời đã phá hỏng kế hoạch của họ bằng cách nào?
Ngài làm cho họ rối loạn tiếng nói, vì thế họ tản ra khắp đất (Sáng 11:5-9)
8. Các con cái của Nô-ê định cư tại đâu?
Cham ở Ca-na-an và Phi Châu; Sem ở Châu-Á; và Gia-phết ở Châu Âu.
9. Chúa tiếp tục lập giao ước với dòng dõi của ai sau con nước lụt?
Trong thời Cựu Ước Đức Chúa Trời tiếp tục giao ước với dòng dõi của Sem (I Sứ 1:24-27)
10. Với ai trong dòng dõi của Sem Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước của Ngài?
Áp-ra-ham và dòng dõi của ông (I Sứ 1:24-27; Sáng 17:1-9)

HỌC THUỘC LÒNG Hê-bơ-rơ 11: 8

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.”

BÀI 6 ÁP-RA-HAM

1. Chúa đã kêu gọi Áp-ra-ham ở đâu?
Đầu tiên Đức Chúa Trời đem ông ra khỏi U-xơ xứ Canh-đê, sau đó Ngài kêu gọi ông ra khỏi Cha-ran (Sáng 11:29-31; 12:1-4)
2. Đức Chúa Trời đã nói gì với Áp-ra-ham?
“Hãy ra khỏi quê hương người... đến xứ ta sẽ chỉ cho (Sáng 12:1)
3. Áp-ra-ham có vâng lời không?
Có, bởi đức tin ông vâng lời đi đến sống như một khách lạ tại xứ Ca-na-an (Sáng 12:4-5; Công 7:2-6; Hêb 11:8)
4. Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham khi nào?
Vào khoảng năm 2090 T.C.
5. Ai cùng đi với Áp-ra-ham?
Cháu trai của ông là Lót, người về sau bị phân rẽ khỏi Áp-ra-ham và lựa chọn sống tại thành Sô-đôm (Sáng 13:1, 7-12)
6. Áp-ra-ham gặp ai khi ông giải cứu Lót khỏi vua Ê-lam?
Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, và thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời chí cao (Sáng 14:9-18)
7. Điều gì đến với những thành phố tội lỗi Sô-đôm và Gô-mô-rơ?
Đức Chúa Trời hủy diệt chúng bằng lửa diêm sinh, sau khi cứu Lót và gia đình (Sáng 19:22-25, 29)
8. Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham điều gì?
Ngài hứa sẽ khiến cho Áp-ra-ham trở nên một dân lớn, và ban đất Ca-na-an cho dòng dõi của ông, là hình ảnh về phước hạnh thiên đàng trong Đấng Christ (Sáng 12:2-3; 15:13-16; 17:7-8; 18:17-18; Hêb 11:8-10, 13-16)
9. Lúc này Áp-ra-ham có con chưa?
Chưa, nhưng ông tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời (Sáng 16:1; Hêb 11:8-12)
10. Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham hứa tuyệt vời nào khi họ đã cao tuổi?
Ngài hứa cho họ sinh con là Y-sác, là người Ngài sẽ thiết lập giao ước (Sáng 17:15-21; 18:10-15).

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:9-10

“Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cóp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.”

BÀI 7 **Y-SÁC**

1. Hai đứa con đầu tiên của Áp-ra-ham là ai?
Ích-ma-ên con của A-ga và Y-sác con của Sa-ra (Sáng 16:15; 21:2-3)
2. Đức Chúa Trời có lập giao ước của Ngài với Ích-ma-ên không?
Không, chỉ với Y-sác, con của lời hứa (Sáng 17:16, 19-21)
3. Điều gì đã xảy đến với Ích-ma-ên?
Khi ông rửa sả Y-sác, Đức Chúa Trời truyền cho Áp-ra-ham đuổi ông và mẹ ông đi (Sáng 21:8-12)
4. Đức Chúa Trời đã thử đức tin của Áp-ra-ham như thế nào khi Y-sác còn là một đứa trẻ?
Đức Chúa Trời truyền cho Áp-ra-ham dâng đứa con trai duy nhất là Y-sác tại trên núi Mô-ri-a. (Sáng 22:2-4)
5. Áp-ra-ham có vâng lời không?
Có, vì ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến Y-sác sống lại. (Hêb 11:17- 19)
6. Y-sác cưới ai làm vợ?
Rê-bê-ca, một người vợ kính sợ Đức Chúa Trời, do tôi tớ của Áp-ra-ham đem từ Cha-ran đến (Sáng 24:2-4, 50-51, 63-67)
7. Tại sao Áp-ra-ham sai người hầu đến Cha-ran để tìm vợ cho Y-sác?
Bởi vì ông không muốn Y-sác cưới vợ giữa vòng người Ca-na-an (Sáng 24:3)
8. Y-sác và Rê-bê-ca có con không?
Đầu tiên không có, nhưng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của họ và cho họ sinh đôi, Ê-sau và Gia-cốp (Sáng 25:21-26)
9. Đứa trẻ nào trong hai đứa này là con của lời hứa?
Đứa em Gia-cốp, người được Chúa yêu (Sáng 25:23; Công 7:32; Rôm 9:13)
10. Ê-sau đã tỏ ra là người tội lỗi như thế nào?
Ông bán quyền trưởng nam, cưới vợ người Ca-na-an, và tìm cách giết Gia-cốp (Sáng 25:29-34; 26:34; 27:41-42)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:11-12

“Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đáng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.”

Bài 8 GIA-CÓP

1. Gia-cóp đã làm gì khi Y-sác muốn chúc phước cho Ê-sau?
Với sự giúp đỡ của người mẹ, Gia-cóp đã tìm cách giành lấy phước hạnh bằng cách lừa dối người cha mù lòa của mình (Sáng 27:6-27)
2. Ê-sau cũng được chúc phước phải không?
Không, giao ước phước hạnh chỉ dành cho Gia-cóp (Sáng 27:32-37; Hêb 12:16-17)
3. Ê-sau định làm gì sau khi biết Y-sác đã chúc phước cho Gia-cóp?
Ông lập mưu giết Gia-cóp, và Gia-cóp phải trốn đến nhà cậu là La-ban tại Cha-ran (Sáng 27:41-43)
4. Điều gì xảy ra tại Bê-tên khi Gia-cóp trên đường đến nhà La-ban?
Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông trong chiêm bao, và hứa Ngài sẽ ban phước cho ông như tổ phụ Áp-ra-ham và Y-sác. (Sáng 28:11-19)
5. Gia-cóp đã ở trong nhà La-ban bao lâu?
Hai mươi năm, trong thời gian này ông cưới Lê-a và Ra-chên và trở nên rất giàu có (Sáng 29:16-28; 31:36-41)
6. Điều gì đã xảy ra khi Gia-cóp trên đường quay về lại Ca-na-an
Gia-cóp đã vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời tại Phê-ni-ên (Sáng 32:24-26)
7. Cuối cùng tại Phê-ni-ên Gia-cóp học được điều gì?
Ông học biết mong đợi phước hạnh từ nơi Chúa, và nhận lấy tên mới là Y-sơ-ra-ên (Sáng 32:27-30)
8. Đức Chúa Trời ban cho Gia-cóp bao nhiêu đứa con?
Một con gái và mười hai con trai, họ là tổ phụ của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên (Sáng 30:21; 35:22-26)
9. Trong gia đình Gia-cóp có bình an không?
Không, có nhiều sự ghen tị và rắc rối trong nhà giữa những vợ và con cái (Sáng 37:1-11)
10. Các anh em đã tỏ sự ghen tị với Giô-sép là con trai được Gia-cóp yêu mến như thế nào?
Họ bán ông làm nô lệ tại xứ Ai-cập, và khiến cho cha họ nghĩ rằng ông đã bị thú dữ ăn thịt (Sáng 37:20-32)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:13-14

“Hết thấy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương.”

Bài 9

Y-SƠ-RA-ÊN TRONG CẢNH NÔ LỆ

1. Tại Ai-cập Đức Chúa Trời quan tâm đến Giô-sép không?
Có, trước tiên tại nhà Phô-ti-pha, sau đó trong tù và cuối cùng là nhà cai trị của Ai-cập (Sáng 39:1-6, 20-23; 41:39-46)
2. Giô-sép có gặp lại các anh mình không?
Có, khi họ xuống Ai-cập để mua bắp của ông trong suốt bảy năm đói kém (Sáng 42:1-8)
3. Điều gì xảy ra khi vua Pha-ra-ôn nghe về cha và các anh của Giô-sép?
Ông cho xe đến rước họ đến Ai-cập, và ban cho họ vùng đất Gô-sen để cư ngụ (Sáng 45:9-10, 16-28; 46:26-30; 47:1-6).
4. Trước khi chết Gia-cốp làm gì?
Ông chúc phúc cho các con và hai con của Giô-sép (Sáng 48:8 – 49:28)
5. Gia-cốp và Giô-sép đã nói tiên tri gì về Y-sơ-ra-ên?
Rằng Đức Chúa Trời sẽ giải thoát họ khỏi xứ Ai-cập và đem họ đến Ca-na-an (Sáng 48:21; 50:24-25)
6. Sách nào đã nói về cảnh nô lệ và giải thoát của Y-sơ-ra-ên?
Sách Xuất Ê-díp-tô, nghĩa là “ra khỏi”
7. Điều gì xảy ra với Y-sơ-ra-ên sau khi Giô-sép chết?
Một Pha-ra-ôn mới lên ngôi tìm cách hủy diệt họ (Xuất 1:6-10)
8. Ông ta đã hành hạ người Y-sơ-ra-ên thế nào?
Bắt họ làm nô lệ, truyền lệnh giết tất cả bé trai (Xuất 1:11-16)
9. Y-sơ-ra-ên đã làm gì trong hoạn nạn đó?
Họ kêu xin Chúa giải thoát họ (Xuất 2:23-25)
10. Trong cảnh nô lệ Đức Chúa Trời đã quan tâm họ cách nào?
Càng bị bách hại họ càng gia tăng đông đảo (Xuất 1:12)

HỌC THUỘC LÒNG Hê-bơ-rơ 11:15-16

“Vi thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”

Bài 10

ĐƯỢC GIẢI THOÁT QUA MÔI-SE

1. Đức Chúa Trời để Y-sơ-ra-ên song trong cảnh nô lệ ở Ai-cập không?
Không, Ngài sai tôi tớ Ngài là Môi-se giải cứu họ (Xuất 3:4 – 4:9)
2. Môi-se bắt đầu công tác này khi nào?
Khi Chúa kêu gọi ông từ trong bụi gai cháy tại Ma-đi-an (Xuất 3:1-3)
3. Đức Chúa Trời đã dùng ai giúp cho Môi-se?
Anh của ông là A-rôn, người phát ngôn của ông (Xuất 4:10-17)
4. Pha-ra-ôn có sẵn sàng cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo lời Môi-se không?
Không, Đức Chúa Trời đã làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và không nghe mạng lệnh của Ngài (Xuất 4:21; 5:1-2)
5. Cuối cùng Đức Chúa Trời đem dân Y-sơ-ra-ên ra đi lúc nào?
Sau khi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng bởi việc đem đến mười tai vạ trên xứ Ai-cập (Xuất 9:31-34)
6. Tai vạ cuối cùng trong 10 tai vạ là gì?
Tắc cả con đầu lòng của xứ Ai-cập bị giết, trong khi con cái Y-sơ-ra-ên được an toàn. (Xuất 12:12-13, 22-23, 29)
7. Dân Y-sơ-ra-ên đã tưởng niệm sự giải cứu này bằng cách nào?
Họ ăn Lễ Vượt Qua hằng năm. (Xuất 12:1-17, 24, 27)
8. Có phải Đức Chúa Trời đã đem Y-sơ-ra-ên đến Ca-na-an bằng con đường gần nhất không?
Không, Họ phải vượt qua sa mạc, qua đường Biển Đỏ (Xuất 14:13- 21)
9. Điều gì đã xảy ra tại biển đỏ?
Đức Chúa Trời mở đường ngang qua biển đỏ cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Pha-ra-ôn và quân đội của ông bị chìm (Xuất 14:22-30)
10. Dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập trong bao lâu?
Khoảng 400 năm (Xuất 12:40-41; Công 7:6)

HỌC THUỘC LÒNG H-bơ-rơ 11:17-19

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà người sẽ có một dòng dõi lấy tên người mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.”

BÀI 11

BỐN MƯƠI NĂM TRONG ĐỒNG VẮNG

1. Đức Chúa Trời đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng như thế nào?
Bằng trụ lửa ban ngày, và trụ mây ban đêm (Xuất 13:21-22)
2. Đức Chúa Trời đã nuôi dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng bằng cách nào?
Ma-na từ trời, nước từ hòn đá (Xuất 16:13-15; 17:2-6)
3. Dân Y-sơ-ra-ên có thỏa lòng trong đồng vắng không?
Không, hầu hết họ đều nổi loạn, và từng hồi từng lúc họ giết hại nhau, chống nghịch lại Môi-se và Chúa. (Xuất 16:1-3; 17:3; Dân 20:1-5; 21:5)
4. Đức Chúa Trời đã đem họ đi đâu trước tiên?
Đến núi Si-nai. Tại đây Đức Chúa Trời đã ban cho họ Mười Điều Răn, kế hoạch xây đền tạm và nhiều luật lệ khác (Xuất 19:20; 20:1-17; 25 – 28:43; 21 – 23:33)
5. Tội lỗi trầm trọng nhất dân Y-sơ-ra-ên đã phạm trong khi Môi-se ở trên núi Si-nai là gì?
Dân sự làm một con bò vàng và thờ phượng nó (Xuất 32:19-25)
6. Từ Si-nai Đức Chúa Trời dẫn dân sự đi đâu?
Đến Ca-đê, tại đây 12 thám tử được sai đi do thám xứ Ca-na-an (Dân 13:1- 30)
7. Các thám tử báo cáo lại thế nào?
Tất cả đều báo cáo sai trật, ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép tin rằng Chúa sẽ ban cho họ xứ này (Dân 13:30-33; 14:6-9)
8. Dân sự nghe báo cáo của ai?
Họ nghe theo báo cáo sai trật của mười người kia: rằng Ca-na-an là thành vững mạnh không thể chiếm được (Dân 14:1-4, 10)
9. Sự đoán phạt cho kẻ chẳng tin đó là gì?
Đức Chúa Trời khiến họ đi lang thang trong đồng vắng bốn mươi năm, mãi cho đến khi những người trên 20 tuổi đều chết ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép. (Dân 19-39)
10. Làm sao Đức Chúa Trời cứu Y-sơ-ra-ên khỏi sự đoán phạt vì họ lằm bằm từ con rắn lửa?
Đức Chúa Trời truyền Môi-se làm con rắn bằng đồng, hễ ai nhìn lên con rắn đó thì được cứu (Dân 21:4-9)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:20-21, “*Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến. Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên gậy mình mà lạy.*”

Bài 12

DÂN Y-SƠ-RA-ÊN TIẾN VÀO CA-NA-AN

1. Ai dẫn dân sự vào xứ Ca-na-an?
Giô-suê con trai Nun, người được Đức Chúa Trời chỉ định thay thế cho Môi-se (Giô-suê 1:1-2)
2. Phần nào của xứ Ca-na-an bị đánh chiếm?
Phía đông của sông Giô-đanh, phần được chia cho chi phái Ru-bên, Gát và một nửa cho Ma-na-se (Giô-suê 12:1-6; Dân 32)
3. Dân sự đã đi ngang qua sông Giô-đanh như thế nào?
Đức Chúa Trời mở một con đường khô ráo ngang qua sông cho họ (Giô-suê 3:5-17)
4. Dân sự đã có thể chiếm xứ như thế nào?
Chúa chiến đấu cho họ, và ban cho họ sự chiến thắng kẻ thù (Giô-suê 10:25)
5. Có thật sự Chúa đã chiến đấu cho dân sự suốt thời gian chinh phạt Ca-na-an?
Vâng, rõ ràng Ngài nhiều lần chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên và khiến cho kẻ thù sợ hãi (Giô-suê 10:28-43)
6. Nêu lên hai trường hợp Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng cho họ?
Sự sụp đổ tường thành Giê-ri-cô, và mặt trời dừng lại (Giô-suê 6:1-21; 10:12-14)
7. Dân Y-sơ-ra-ên có vâng lời Đức Chúa Trời tiêu diệt người Ca-na-an hoàn toàn không?
Không, họ chừa lại một số, và những người này gây nhiều rắc rối cho dân Y-sơ-ra-ên sau này (Giô-suê 9:24; 17:12-13; Dân số 33:51-56; Quan-xét 3:1; 4:1-3)
8. Xứ được phân chia như thế nào?
Ngoại trừ chi phái Lê-vi, mọi chi phái đều nhận phần đất bằng cách bốc thăm. (Giô-suê 13:6, 14)
9. Giô-suê đã cảnh báo dân sự điều gì trước khi chết?
Tội lỗi của các chi phái phục vụ các thần khác (Giô-suê 24:14-29)
10. Dân Y-sơ đã tiến vào đất hứa năm nào?
Khoảng 1405 TC

HỌC THUỘC LÒNG Hê-bơ-rơ 11:22-23.

“Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lệnh về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua.”

Bài 13

CÁC QUAN XÉT

1. Dân Y-sơ-ra-ên có nhớ lời cảnh báo của Giô-suê về thờ phượng thần tượng không?
Trong lúc Giô-suê còn sống họ nhớ, nhưng không bao lâu sau đó họ lìa bỏ Chúa và thờ hình tượng. (Quan xét 2:8-13)
2. Việc thờ hình tượng hình thành như thế nào?
Tất cả quốc gia ngoại giáo ở Ca-na-an và thần tượng của họ không bị hủy diệt. (Quan xét 2:1-2)
3. Đức Chúa Trời đã đoán phạt dân Y-sơ-ra-ên về sự không vâng lời này như thế nào?
Ngài trao họ vào tay kẻ thù, và bị ức hiếp. (Quan xét 2:3, 14)
4. Mỗi lần dân Y-sơ-ra-ên bị hoạn nạn bao lâu?
Cho đến khi họ ăn ăn và quay về cùng Chúa (Quan xét 3:9)
5. Chúa đã giải cứu dân sự bằng cách nào?
Bởi những người gọi là Quan xét. Họ được Chúa dùng để giải thoát dân sự (Quan xét 2:16-18)
6. Thời kỳ Quan Xét kéo dài bao lâu?
Khoảng 400 năm (Công 13:20) từ Giô-suê đến Sau-lơ
7. Có bao nhiêu Quan Xét được nêu lên trong Kinh Thánh?
Mười bốn người

Ôt-niên	Thô-la	Áp -đôn
Ê-hút	Giai-rơ	Sa-sôn
Sa-ga	Giép-thê	Ê-li
Ba-rác	Đê-bô-ra	Sa-mu-ên
Ghi-đê-ôn	Ê-lôn	
8. Nêu tên tổ mẫu của Chúa Giê-xu sống trong thời kỳ này?
Ru-tơ người Mô-áp, một trong các tổ mẫu của Đấng Christ (Ru-tơ 1:1-5; xem Ma-thi-ơ 1:5)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:24-26,

“Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ Đah hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn đành cùng dân Đức Chúa Trờichịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xír Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.”

Bài 14 CÁC QUAN XÉT (TIẾP)

1. Là quan xét Ghê-đê-ôn đã làm gì?
Với chỉ 300 người ông đã chiến thắng lớn trên người Ma-đi-an (Quan xét 7:7-9, 12, 16-25)
2. Giép-thê được nổi tiếng điều gì?
Bởi đức tin, ông chiến thắng người A-mô-rít (Quan xét 11:30-33)
3. Quan xét nào nổi tiếng một mình chống lại dân Phi-li-tin?
Sam-sôn, người Na-xi-rê từ lúc sinh ra, dù ông không phải luôn trung tín (Quan xét 13:1-5; 14:1-4; 16:30)
4. Hãy nêu lên một số hành động nổi bật của Sam-sôn
Ông đòi công thành Ga-xa, giết hàng ngàn dân Phi-li-tin bằng cái xương hàm con lừa.
Lúc chết ông nhờ trụ đèn thờ đổ xuống trên hàng ngàn người Phi-li-tin. (Quan xét 15:13-20; 16:1-3, 23-30)
5. Điều đặc biệt nào cho thấy Y-sơ-ra-ên đã lìa xa Chúa trong thời kỳ này?
Thật là một trang sử buồn về hình tượng của Mi-ca và thầy tế lễ giả mà chi phái Đan ăn cấp của ông (Quan xét 17:5 – 18:31)
6. Ai là vị Quan Xét sau cùng?
Sa-mu-ên, tên của ông có nghĩa là “cầu hỏi Đức Chúa Trời” và ông cũng là một tiên tri (I Sa-mu-ên 1:20; 3:20)
7. Chúa đã cứu Người Y-sơ-ra-ên thế nào trong thời Sa-mu-ên khi họ ăn năn?
Bởi cơn sấm sét lớn người Phi-li-tin bỏ chạy trước mặt họ (I Sa-mu-ên 7:9-13)
8. Điều tội lỗi nào dân sự đã cầu xin khi Sa-mu-ên về già?
Họ muốn có một vị vua giống những quốc gia khác (I Sa-mu-ên 8:4-21)
9. Chúa đã phán với Sa-mu-ên điều gì về việc dân sự cầu xin một vua?
Bởi điều đó không phải họ đã từ bỏ Sa-mu-ên bèn là khước từ Chúa (I Sa-mu-ên 8:7)
10. Chúa có cho Dân Y-sơ-ra-ên một vị vua không?
Có, Ngài nói với Sa-mu-ên cho họ điều mà lòng họ mong muốn. (I Sa-mu-ên 8:22 – 9:2, 27 – 10:1)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:27-29,

“Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con cháu lòng dân Y-sơ-ra-ên-ra-ên. Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên Vượt Qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó”

Bài 15

VUA SAU-LO

1. Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên vị vua đầu tiên là ai?
Sau-lơ con trai của Kích, thuộc chi phái Bên-gia-min (I Sa-mu-ên 9:1-2, 27 – 10:1)
2. Sau-lơ lên làm vua khi nào?
Khoảng năm 1043 TC
3. Vua Sau-lơ có phải là vua kính sợ Đức Chúa Trời không?
Không, chẳng bao lâu sau, ông tỏ ra không để ý đến mạng lệnh của Chúa (I Sa-mu-ên 15:10-11)
4. Trước trận đánh với người Phi-li-tin Sau-lơ đã tỏ ra không vâng lời Chúa như thế nào?
Ông đã tự mình dâng tế lễ thay vì chờ Sa-mu-ên đến (I Sa-mu-ên 13:7-14)
5. Tội trọng thứ hai mà Sau-lơ phạm phải khi tranh chiến với dân A-ma-léc là gì?
Ông không vâng theo mạng lệnh Chúa, tha chết cho vua A-ga và chừa lại chiến và bò tốt nhất (I Sa-mu-ên 15:2-11)
6. Sa-mu-ên đã nói gì với Sau-lơ sau tội lỗi thứ hai này?
Chúa đã từ bỏ Sau-lơ và trao vương quốc cho người lân cận người (I Sa-mu-ên 15:16-30)
7. Ai được xúc dầu làm vua thay cho Sau-lơ?
Đa-vít con của Giê-se chi phái Giu-đa, người đẹp lòng Chúa (I Sa-mu-ên 16:11-13; Công 13:22)
8. Có phải Đa-vít lên làm vua ngay lập tức không?
Không, ông phải đợi cho đến sau khi Sau-lơ chết vì Chúa đã ban vương quốc cho ông. (II Sa-mu-ên 2:1-5)
9. Sau-lơ có yêu thương Đa-vít không?
Không, mặc dù Đa-vít đã rất cẩn trọng không làm hại đến Sau-lơ, Sau-lơ nhiều lần muốn giết Đa-vít (I Sa-mu-ên 20:30-33; 23:6-8; 24:1-6)
10. Sau-lơ chết như thế nào?
Ông kết thúc 40 năm làm vua bằng cách tự vẫn khi thấy thất bại trước chiến trận với người người Phi-li-tin (I Sa-mu-ên 31:1-6)

HỌC THUỘC LÒNG : Hê-bơ-rơ 11:30-31,

“Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày. Bởi đức tin, kỳ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.”

Bài 16 **VUA ĐA-VÍT**

1. Đa-vít cai trị bao lâu?
Bảy năm chỉ trên dân Giu-đa, ba mươi năm trên cả Y-sơ-ra-ên. (II Sa-mu-ên 5:4-5)
2. Hãy cho thấy Đức Chúa Trời ban phước trên Đa-vít khi làm một vua?
Qua các chiến thắng của Đa-vít, Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên tất cả lãnh thổ từ Ê-phơ-rát đến Ai-cập. (II Sa-mu-ên 8:1-14; 1 Sứ 13:5-6)
3. Sự vui mừng lớn nào Đa-vít đã đem đến cho dân Y-sơ-ra-ên?
Hòm giao ước của Chúa, ở trong nhà của A-bi-na-đáp từ thời tiên tri Ê-li (II Sa-mu-ên 6:1-17)
4. Có phải đem hòm giao ước đến Giê-ru-sa-lem là Đa-vít đã thỏa lòng rồi?
Không, Đa-vít rất muốn xây một đền thờ cho Chúa (II Sa-mu-ên 7:1-5; I Vua 8:17)
5. Chúa đã nói gì với Đa-vít về điều này?
Qua tiên tri Na-than, Chúa phán với Đa-vít rằng con trai của vua sẽ xây đền thờ cho Chúa (II Sa-mu-ên 7:11-17; I Vua 8:18-19)
6. Lời hứa kì diệu nào Chúa đã ban cho Đa-vít?
Ngài hứa sẽ xây dựng vương quốc của Đa-vít đời đời (II Sa-mu-ên 7:16)
7. Lời hứa này chỉ về ai?
Chỉ về Chúa Giê-xu, và vương quốc của Ngài đời đời (Ma-thi-ơ 1:1; 22:41-46; Lu-ca 1:31-33; Ê-sai 9:6-7; II Phi-e-rơ 1:11; Khải 11:15)
8. Đa-vít có bao giờ nói tiên tri về Đấng Christ?
Có, rất nhiều trong Thi Thiên dù không phải toàn bộ sách Thi Thiên là do ông viết (Thi 2; 22; 45; 72; 110)
9. Nêu lên tội lỗi rất lớn của Đa-vít khi làm vua?
Ông phạm tội ngoại tình với bà Bát-sê-ba và giết chồng của bà là U-ri (II Sa-mu-ên 11:2-17)
10. Điều gì đã làm Đa-vít hoạn nạn lớn và rất buồn rầu trong thời gian cai trị?
Sự nổi loạn và cái chết của con trai ông là Áp-sa-lôm (II Sa-mu-ên 15:1-17; 18:9-17, 32-33)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:32-33,

“Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sa-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử.”

Bài 17 VUA SA-LÔ-MÔN

1. Ai lên làm vua sau khi Đa-vít chết?
Con trai ông là Sa-lô-môn lên cai trị khoảng 971 T.C. (I Vua 1:32-35, 38-40; 2:1-4, 11-12)
2. Sa-lô-môn có phải là vị vua kính sợ Đức Chúa Trời không?
Có, ông yêu mến Chúa và bước đi giống như cha mình là Đa-vít (I Vua 2:23-24; 3:3; 8:22-54)
3. Ông đã cầu xin Chúa điều gì?
Khi Chúa hiện đến với ông trong chiêm bao, Sa-lô-môn cầu xin sự khôn ngoan để cai trị dân sự của Chúa (I Vua 3:5-10)
4. Chúa đã cho Sa-lô-môn điều gì?
Sự khôn ngoan và được giàu có, tôn trọng (I Vua 3:11-14; 4:29-31)
5. Ai đã đến thăm Sa-lô-môn?
Hoàng hậu nước Sê-ba, người từng nghe về sự khôn ngoan và nhìn thấy sự vinh quang của vua (I Vua 10:1-9)
6. Trong Kinh Thánh sách nào cho chúng ta thấy sự khôn ngoan Chúa ban cho Sa-lô-môn?
Sách Chân Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca
7. Sa-lô-môn có đánh trận nhiều như Đa-vít không?
Không, trong đời Sa-lô-môn vương quốc được bình an và thịnh vượng (I Vua 4:21-25)
8. Sa-lô-môn có xây đền thờ như Chúa phán dặn Đa-vít không?
Có, Sa-lô-môn xây một đền thờ và nguy nga tráng lệ tại Giê-ru-sa-lem (IVua 6:1-10)
9. Ai đã đem lòng Sa-lô-môn xa cách Chúa?
Những người vợ ngoại giáo của ông, thậm chí ông xây những đền thờ thần tượng cho họ (I Vua 11:1-8)
10. Chúa đã nói gì với Sa-lô-môn vì cơ tội lỗi của ông?
Ngoại trừ Giu-đa và Bên-gia-min tất cả đều bị đem đi khỏi nhà Đa-vít nộp vào tay kẻ khác (I Vua 11:9-13; tk 12:21, 23)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:34-35,

“Tắt ngọn lửa hùng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn.”

Bài 18

VƯƠNG QUỐC BỊ PHÂN CHIA

1. Sau khi Sa-lô-môn chết vương quốc đã bị phân chia như thế nào?
Hầu hết các chi phái đều lìa xa nhà Đa-vít đi theo Giê-rô-bô-am. (I Vua 12:12-20)
2. Những chi phái nào trung thành với Rô-bô-am con trai của Sa-lô-môn?
Giu-đa với một phần của Bên-gia-min và Si-mê-ôn, được biết là Vương quốc Giu-đa. (I Vua 12:21, 23)
3. Vương quốc của mười chi phái được gọi là gì?
Vương quốc Y-sơ-ra-ên, thủ đô là Sa-ma-ri. (I Vua 12:19-20; 16:20-29)
4. Sự phân rẽ của mười chi phái này có đúng không?
Không, đó là tội lỗi lớn, vì họ đã rời xa nhà Vua Đa-vít và đền thờ của Chúa (I Vua 12:16, 19, 25-29)
5. Vua Rô-bô-am có muốn đem 10 chi phái đó về lại không?
Có, ông muốn chiến đấu chống lại Giê-rô-bô-am, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép ông. (I Vua 12:21-24)
6. Tại sao Chúa không cho phép Rô-bô-am đánh?
Ngài muốn trừng phạt tội lỗi của Sa-lô-môn qua sự phân rẽ của Y-sơ-ra-ên (I Vua 11:9-13; 12:24a)
7. Nhưng Đức Chúa Trời có hoàn toàn từ bỏ vương quốc 10 chi phái đó không?
Không, Đức Chúa Trời thường sai các tiên tri đến cảnh báo tội lỗi họ và an ủi những người Ngài đã lựa chọn trong vòng họ (I Vua 13:1-3; 16:1-7)
8. Sự thật khác biệt giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên là gì?
Họ vẫn là dân được lựa chọn của Đức Chúa Trời, họ giữ lời hứa ban cho Đa-vít (I Vua 15:9-15; II Vua 8:16-19; 22)
9. Y-sơ-ra-ên trở nên thế nào?
Họ vẫn cứ rời xa Chúa, sau 250 năm bị lưu đày tại A-si-ry và tản lạc (II Vua 15:29; 17:5-6; I Sử 5:26; Công 2:5-11)
10. Còn Giu-đa thì sao?
Giu-đa cũng lìa xa Chúa sau 400 năm bị lưu đày tại Ba-by-lôn (II Vua 25:20-21)

HỌC THUỘC LÒNG Hê-bơ-rơ 11:36-37

“Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi.”

Bài 19
Y-SƠ-RA-ÊN TỪ GIÊ-RÔ-BÔ-AM ĐẾN A-HÁP

1. Tội lỗi nào Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ thoát ra khỏi lịch sử của dân sự?
Bởi tội lỗi của Giê-rô-bô-am con Nê-bát “Ông dạy người ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng việc dùng những con bò vàng” (I Vua 12:26-30; II Vua 3:1-3; 10:28-31)
2. Có vua Y-sơ-ra-ên nào phục vụ Đức Chúa Trời cách trung tín không?
Không, tất cả họ đều gian ác thậm chí hơn cả Giê-rô-bô-am (I Vua 15:25-26, 33-34; 16:7, 25)
3. Có phải tất cả vua Y-sơ-ra-ên đều ra từ nhà Giê-rô-bô-am?
Không, từng hồi từng lúc Chúa lấy vương quốc từ vua này trao cho vua khác
4. Kinh thánh nói gì về Ôm-ri vị vua thứ sáu?
Ông ta còn gian ác hơn các vua trước (I Vua 16:25-26)
5. Sau vua Ôm-ri ai lên kế vị?
Con trai của ông là A-háp, thậm chí còn gian ác hơn vua cha (I Vua 16:29-30)
6. Những sự gian ác của A-háp là gì?
Với người vợ ngoại giáo Giê-sa-bên, ông dạy dân sự Y-sơ-ra-ên thờ phượng thần Ba-anh (I Vua 16:31-33)
7. Ngoài ra A-háp và Giê-sa-bên đã làm gì nữa?
Họ bắt bớ và giết các tiên tri của Đức Chúa Trời (I Vua 18:3-4; I Vua 18:3-4, 13)
8. Qua tiên tri nào mà Chúa đã chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời không phải Ba-anh?
Qua tiên tri Ê-li, ông đã công bố sẽ không có mưa cho đến khi Ê-li cầu xin mưa xuống (I Vua 17:1)
9. Khi nào sẽ có mưa?
Sau ba năm rưỡi, khi dân Y-sơ-ra-ên xưng nhận Chúa là Đức Chúa Trời tại núi Cạt-mên (Gia-cơ 5:17-18)
10. Có người nào thuộc con dân Đức Chúa Trời trong thời A-háp không?
Có, Chúa nói với Ê-li có 7000 người chưa cúi đầu, quỳ gối trước Ba-anh (I Vua 19:18; Rô-ma 11:4)

HỌC THUỘC LÒNG: Hê-bơ-rơ 11:38-40,

“Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thấy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tỏ, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sẵn sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.”

Bài 20
A-HÁP ĐẾN LƯU DÀY

1. Qua ai toàn bộ nhà A-háp bị hủy diệt?
Qua Giê-hu, người Đức Chúa Trời chỉ định làm việc này (II Vua 9:30 – 10:11, 17)
2. Giê-hu có phải là người kính sợ Đức Chúa Trời không?
Không, vì dù ông tiêu diệt nhà A-háp, ông đã làm điều đó vì lợi riêng mình (II Vua 10:27-31)
3. Điều gì minh chứng cho điều này?
Giê-hu đã không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát (II Vua 10:29, 31)
4. Ai là người nói tiên tri trong thời kỳ Giê-hu?
Tiên tri Ê-li-sê, người đã làm nhiều phép lạ (II Vua 4:1-8, 31-37; 6:15-20)
5. Ai là kẻ thù chính của dân Y-sơ-ra-ên tại thời điểm này?
Vương quốc Si-ry, người mà Y-sơ-ra-ên nhiều lần đánh bại (II Vua 6:15-20; 7:1-7)
6. Nhà Giê-hu cai trị trên Y-sơ-ra-ên bao nhiêu năm?
Đến đời thứ 4, nhưng không ai từ bỏ tội lỗi thờ lạy con bò vàng (II Vua 15:12)
7. Những ai là hai vua mạnh nhất của Y-sơ-ra-ên ra từ nhà Giê-hu?
Giô-ách và Giê-rô-bô-am II, họ đã chiến thắng người Si-ry (II Vua 13:24-25; 14:23-27)
8. Ai là người nói tiên tri đặc biệt vào thời kỳ các vua sau cùng của Y-sơ-ra-ên?
Ô-sê, ông cảnh báo về sự phán xét sắp đến trên Y-sơ-ra-ên (Ô-sê 1:1)
9. Đế quốc nào cuối cùng đã đem Y-sơ-ra-ên lưu đày?
Đế quốc A-si-ry, họ đem dân cư các vùng khác đến hoán chỗ cho dân Y-sơ-ra-ên.
Về sau gọi là Sa-ma-ri (II Vua 17:1-6, 24)
10. Y-sơ-ra-ên bị lưu đày từ năm nào?
Năm 722 TC

HỌC THUỘC LÒNG

Nhớ tên của các vua Y-sơ-ra-ên-rs-ên sau đây:

Giê-rô-bô-am/ Típ-ni Giê-hu Na-đáp /Ôm-ri /Giô-a-cha
Ba-ê-sa/ A-háp/ Giô-ách/Ê-la
A-cha-xia/ Giê-rô-bô-am II
Xim-ri/ Giô-ram /Xa-cha-ri/Sa-lum/

Mê-na-hem
Phê-ca-hia
Phê-ca
Ô-sê

Bài 21
GIU-ĐA* TỪ RÔ-BÔ-AM ĐẾN A-CHA

1. Có phải các vua Giu-đa ra từ dòng dõi khác, như Y-sơ-ra-ên không?
Không, tất cả đều thuộc dòng vua Đa-vít
2. Lý do này là gì?
Lý do không phải bởi tất cả vua này kính sợ Chúa, nhưng Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài với Đa-vít. (II Sa-mu-ên 7:16; Ê-sai 9:6-7; Lu-ca:31-33)
3. Chẳng phải tất cả các vua Giu-đa đều kính sợ Chúa sao?
Không, có những vua kính sợ Chúa nhưng rất ít
4. Tội lỗi chủ yếu của họ là gì?
Họ thờ thần tượng hoặc là cho phép dân sự lìa bỏ Chúa và thờ thần tượng nữa. (I Vua 14:21-24; II Vua 8:26-27)
5. Ngoài việc thờ thần tượng ra, họ còn phạm điều gì nữa?
Họ thường không tin cậy tìm kiếm Chúa, nhưng tìm sự giúp đỡ từ những quốc gia khác để chống lại kẻ thù của họ (II Vua 3:7; 8:28)
6. Bạn có thể nêu lên những vị vua không phục vụ Chúa ?
Vâng: Giô-ram, A-cha-xia, Hoàng hậu A-thi-la, và vua gian ác A-cha (II Vua 8:18-19,27; 11:1-3; 16:2-4)
7. Bạn có thể nêu lên các vua tốt?
Vâng: A-sa và Giê-hô-sa-phát, họ đã nỗ lực dẹp bỏ sự thờ lạy hình tượng. (I Vua 15:9-15; 22:42, 46; II Sử 17:7-9)
8. Điều gì làm suy yếu sự cai trị của Vua Giô-sa-phát?
Ông liên minh với A-háp gian ác dẫn đến việc kết hôn giữa con trai ông là Giê-hô-ram và A-thi-la, con gái gian ác của vua A-háp (II Sử 18:1-3; 21:6)
9. Hoàng hậu gian ác A-thi-la đã làm gì?
Bà tìm cách giết cả nhà Đa-vít, nhưng vợ của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa kính sợ Đức Chúa Trời cứu sống đứa trẻ là Giô-ách (II Vua 11:1-3)
10. Ai là vị vua gian ác nhất?
A-cha, ông dâng tế lễ cho thần tượng, đóng cửa đền thờ, xây bàn thờ thần tượng tại mọi ngõ ngách của Giê-ru-sa-lem (II Vua 16:1-18)

Học thuộc lòng

Nhớ các tên vua Giu-đa từ Rô-bô-am đến A-cha sau đây:

Rô-bô-am/ Giê-hô-ram/ A-ma -xia
A-bi-gia/ A-cha-xia/ Ô-xia
A-sa/ Hoàng hậu A-thi-la/ Giô-tham
Giê-hô-sa-phát/ Giô-ách/ A-cha

Bài 22
GIU-ĐA — TỪ Ê-XÊ-CHIA ĐẾN LƯU ĐÀY

1. Vua nào đã đem lại cải cách lớn tại Giu-đa?
Vua Ê-xê-chia, người kính sợ Đức Chúa Trời (II Vua 18:1-7)
2. Ông đã làm gì?
Ông mở cửa đền thờ, đập bể hình tượng, phá hủy những nơi cao, là nơi dân sự thờ phượng, kêu gọi dân sự giữ lễ vượt qua (II Sử 29:2-11; 30:1-8; II Vua 18:4)
3. Sự giải cứu lớn khỏi A-si-ry mà Đức Chúa Trời đã làm là gì?
Khi họ vào vây Giê-ru-sa-lem, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài hủy diệt 185 ngàn người (Ê-sai 37:33-37)
4. Tiên tri quan trọng nào tại Giu-đa trong thời Ê-xê-chia?
Ê-sai, người đã cảnh báo kẻ ác vẫn ủi dân sự của Đức Chúa Trời (Ê-sai 1:1-2,9, 16-27; 2:1-5; 3:1-8;4)
5. Ê-sai đã tiên tri điều gì?
Ông nói với Ê-xê-chia về việc lưu đày tại Ba-by-lon (Ê-sai 39)
6. Ai là người kế vị vua Ê-xê-chia?
Ma-na-se một vị vua gian ác nhưng tại nơi lưu đày ông đã ăn năn (II Vua 20:21 –21:2)
7. Khi còn trẻ vua Giô-si-a đã làm những điều gì?
Ông tìm kiếm Chúa, loại bỏ thần tượng, và dạy dân sự Giu-đa luật pháp của Đức Chúa Trời (II Vua 23:1-3, 4-6, 24; II Sử 34:3-7)
8. Tiên tri nào đã sống từ thời Giô-si-a cho đến lưu đày?
Giê-rê-mi, người đã cảnh báo tội lỗi của Giu-đa, và kêu gọi ăn năn (Giê-rê-mi 1:1-2; 3:23 – 4:6; v.v)
9. Các vua và dân sự có nghe Giê-rê-mi không?
Không, vì có tội lỗi của họ, và cuối cùng họ bị lưu đày tại Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 25:1-10; II Sử 36:1-7)
10. Giê-ru-sa-lem bị phá hủy năm nào?
Năm 586 TC

HỌC THUỘC LÒNG:

Nhớ tên các vị vua Giu-đa từ Ê-xê-chia đến Sê-đê-kia sau đây:

Ê-xê-chia/ Giô-si-a/ Giê-hô-a-kim

Ma-na-se/ Giê-hô-a-cha/Giê-hô-a-kin/ A-môn/ Xê-đê-kia.

Bài 23

GIU-ĐA- BỊ LƯU DÀY

1. Giu-đa bị lưu đày bao lâu?
Trong 70 năm như Giê-rê-mi đã nói trước (Giê-rê-mi 25:11-12)
2. Tại nơi lưu đày dân sự có ăn năn không?
Có, những người được chọn còn sót lại ăn năn, than khóc về hoàn cảnh đau buồn của Giu-đa (Ê-xê-chi-ên 18:19-23; Đan 9:1-19)
3. Họ nhớ đến điều gì nhất khi ở nơi lưu đày?
Họ mong nhớ về Giê-ru-sa-lem và đền thờ là biểu tượng về sự hiện diện của Chúa trên đất (Đan 1:1-7; 6:10; 9:1-3, 12, 16; II Sứ 5:13-14)
4. Tại nơi lưu đày Đức Chúa Trời có quan tâm đến họ không?
Có, Chúa chăm sóc dân sự Ngài, và gìn giữ dòng dõi Đa-vít
5. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về sự quan tâm của Đức Chúa Trời?
Vâng, Đức Chúa Trời giữ Đa-ni-ên và ba người bạn trung tín được an toàn
6. Điều này bày tỏ ra như thế nào?
Đa-ni-ên và ba bạn được cất nhắc làm quan cao cấp tại vương quốc Ba-by-lôn (Đan 2:47-49; 3:30; 6:1-3)
7. Vì kính sợ Chúa có bao giờ họ ở trong tình trạng nguy hiểm không?
Có, Một lần ba bạn bị ném vào lò lửa hực, một một lần Đa-ni-ên bị ném vào hang sư tử, nhưng Chúa giải cứu họ (Đan 3:19-23; 6:10-24)
8. Ngoài Đa-ni-ên ra còn có tiên tri nào trong thời kỳ lưu đày?
Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 1:1-3)
9. Ê-xê-chi-ên đã an ủi dân sự Chúa cách nào?
Bằng cách nói cho họ biết Đức Chúa Trời sẽ không vui về cái chết của kẻ ác (Ê-xê-chi-ên 18:23,32; 33:10-11)
10. Cuộc lưu đày chấm dứt khi nào?
Khi Si-ru lên làm vua vương quốc Ba-tư (E-xơ-ra 1:1-4)

HỌC THUỘC LÒNG: Ê-xê-chi-ên 33:11,

“Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên-ra-ên?”

Bài 24

TRỞ VỀ TỪ LƯU ĐÀY

1. Tại sao Vua Si-ru cho dân sự trở về Ca-na-an?
Chúa đã kêu gọi Si-ru với mục đích rõ ràng, cho dù Si-ru không biết Ngài (II Sử 36:22-23)
2. Có phải tất cả người lưu đày trở về Ca-na-an không?
Không, chỉ có độ 50.000 quan tâm trở về (E-xơ-ra 2:64-65)
3. Ai lãnh đạo dân sự lưu đày trở về?
Hoàng tử Xô-rô-ba-bên, (E-xơ-ra 2:1-2a; A-ghê 1:1)
4. Dân sự làm gì sau khi hồi hương?
Họ xây lại đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem (E-xơ-ra 3:7-10)
5. Hai người nào đã giúp ích nhiều cho dân sự?
E-xơ-ra thầy tế lễ và Nê-hê-mi quan Tể tướng của vua (E-xơ-ra 10:6-12; Nêh 7:1-10)
6. Việc tái xây dựng có dễ dàng không?
Không, dân sự có nhiều kẻ thù, họ tìm cách cản trở công việc (E-xơ-ra 4:1-10)
7. Những tiên tri nào đã thúc đẩy khích lệ dân sự làm việc?
Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri (A-ghê 1:1-8; Xach 4:1-10)
8. Tội lỗi nào dân sự được đặc biệt cảnh báo?
Hôn nhân với dân ngoại, không giữ ngày Sa-bát (E-xơ-ra 9:1-5; 10:1-5; Nêh 13:15-22)
9. Đền thờ được xây thể nào?
Không đẹp lắm so với đền thờ Sa-lô-môn. Và không có hòm giao ước vì thất lạc (E-xơ-ra 3:10-13; A-ghê 2:3)
10. Nước Y-sơ-ra-ên đã lại có vua chưa?
Chưa, dù dòng vua Đa-vít được bảo tồn, nhưng chưa có vua nào thuộc dòng Đa-vít lên cai trị Y-sơ-ra-ên. (E-xơ-ra 8:2)

HỌC THUỘC LÒNG: A-ghê 2:6-7,

“Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rung động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rung động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Bài 25

SAU KHI HỒI HƯƠNG

1. Lịch sử viết về ai trong giai đoạn sau khi hồi hương?
Ê-xơ-tê, bà trở thành Hoàng hậu của vua Ba-tư (Ê-xơ-tê 2:5-7, 15- 17)
2. Chúa đã dùng bà Ê -xơ-tê với mục đích gì?
Để gìn giữ dòng dõi Đa-vít khi kẻ ác Ha-man tìm cách tiêu diệt người Do-thái (Ê-xơ-tê 3:13 – 4:10; 6:14 – 7:7; 8:5-12)
3. Ai là vị tiên tri sau cùng?
Ma-la-chi, sống vào khoảng năm 400 TC
4. Theo Ma-la-chi, Sau khi bị lưu đày Giu-đa có trung tín hầu việc Đức Chúa Trời không?
Không, dân sự lại phạm tội nặng hơn (Ma-thi-ơ 1:1, 7-9)
5. Người Do-thái có lại một quốc gia tự do không? Nhiều quyền lực thế giới cai trị họ
Không (Lu-ca 3:1; Giăng 19:12)
6. Những quốc gia này có đối xử tốt với người Do-thái không?
Không, có những lúc Dân sự của Đức Chúa Trời bị bách hại và chịu khốn khổ kinh khủng (Giê-rê-mi 24:7-10; 25:34)
7. Thời gian này có ai trung tín với Chúa Không?
Có, những người này càng ngày tìm kiếm sự hiện đến của Đấng Christ (Ê-sai 60:1-3; Giê-rê-mi 24:1-7)
8. Chúa đã bắt đầu chuẩn bị cho sự hiện đến của Đấng Christ như thế nào?
Bằng cách làm cho ngôn ngữ Hy-lạp về sau là ngôn ngữ viết Kinh thánh Tân Ước, và được phổ biến trên khắp thế giới,
9. Đẳng phái gian ác nào đã dấy lên trong giai đoạn này?
Đẳng người Pha-ri-si, những người tin rằng sự cứu rỗi bởi việc làm (Ma-thi-ơ 5:20; 12:1-8; v.v..)
10. Quốc gia nào giành được quyền lực vào lúc cuối cùng của giai đoạn này?
La-mã, quốc gia cai trị thế giới khi Đấng Christ được sinh ra (Lu-ca 2:1)

HỌC THUỘC LÒNG: Ma-la-chi 3:1,

“Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thành linh vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán”