

**Dạy Lịch Sử Kinh Thánh Theo Cách
Hỏi Đáp**

Tóm Tắt Lịch Sử Tân Ước

Nhi Đồng, Quyển 2/2

Tác giả Mục Sư G. Vanden Berg

Biên tập J J Lim

Với nhiều đóng góp quý báu của David Higgs

Xuất bản 2013

Nhà xuất bản Gratia Dei Sola Media giữ bản quyền.

Dạy Lịch Sử Kinh Thánh Theo Cách Hỏi Đáp Tóm Tắt Lịch Sử Tân Ước

(Nhi Đồng – Quyển 2/2)

Tác giả Mục Sư G Vanden Berg

Biên tập by J.J. Lim

Với nhiều đóng góp quý báu của Mục Sư David Higgs

Nguyên bản của Giáo sư H.C.Hoeksema, sở hữu của Hội Thánh Tin Lành Cải Chánh tại Hoa Kỳ
Nhuận bản của J.J. Lim © 2013 Hội Thánh Pilgrim Covenant

Phát hành lần đầu 2011

Nhuận bản 2013

Phát hành điện tử: Gratia Dei Sola Media
Blk 203B, Henderson Road, #07-07, Singapore 159546.
Website: www.gdsmedia.org
Email: gdsmedia.sg@gmail.com

Lời tác giả

Sách này được chuẩn bị để phù hợp với quyết định của Hội nghị tại Synod của Hội Thánh Cải Chánh Vào năm 1955-1960. Mục đích cung cấp cho trẻ từ 9-10 tuổi một chỉ dẫn căn bản qua hỏi đáp. Hai mươi lăm bài học trong sách này dựa trên Kinh Thánh Tân Ước, với mục đích nhấn mạnh vào các dữ kiện có tính chất lịch sử của Kinh Thánh. Với phần ôn tập sau mỗi bài học, quyển sách này sẽ mất 30 tuần để học xong. Tác phẩm này là một sách đồng hành với quyển Tóm Tắt Lịch Sử Cựu Ước của Giáo sư H C Hoeksema, và sau đó là các quyển học về Cựu Ước và Tân Ước ở cấp cao hơn, phần bài tập cũng đã được in kèm theo trong sách.

Tác giả chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Vấn Đáp Giáo Lý Và Ban Ôn Tập Vấn Đáp Giáo Lý trong sự hoàn thành quyển sách này để sử dụng trong các Hội Thánh.

Nguyên Đức Chúa Trời giao ước của chúng ta sử dụng sách này để hướng dẫn gây dựng, gieo xuống hạt giống giao ước của Ngài

- G Vanden Berg

Lời Nhà Biên Tập

Việc sử dụng Giáo Lý Vấn Đáp để hướng dẫn con em trong Hội Thánh là một phương pháp được thử nghiệm từ xưa tới nay. Loạt bài hiện tại của tập tài liệu này được thiết kế để cung cấp cho các em một nền tảng vững chắc về sự kiện Kinh Thánh và lịch sử, mà kết quả sẽ cung cấp một nền tảng cho việc dạy giáo lý theo cách hỏi đáp, như là một định chuẩn của WSC. Chúng tôi đã chỉnh sửa một số lỗi từ phiên bản gốc, cũng như sắp xếp hợp lý một số các câu trả lời để phù hợp với cách mà câu hỏi được đưa ra.

Những người đã sử dụng tài liệu Cấp I (mới bắt đầu) sẽ thấy rằng phần II này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ phía các em lẫn các bậc phụ huynh. Điều này phù hợp với tiến triển được mong đợi trong khả năng học tập của các em. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ và giáo viên nên cẩn thận đánh giá khả năng của từng cá nhân con em mình để những em chậm hơn không bị bắt buộc phải ghi nhớ với độ chính xác tương tự như những em nhanh hơn.

Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị với các phụ huynh nếu thấy nó quá khó khăn trong việc giúp con em mình nhớ được toàn bộ bài học, có thể chia bài học ra. Ví dụ, trẻ em có thể nhớ hai câu hỏi mỗi ngày trong tuần, và ôn lại vào thứ Bảy. Nhưng hãy để tôi nhắc lại lời khuyên Giáo sư Hoeksema: "Chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng nhớ con em chúng ta." Trong thực tế, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng những gì chúng ta (người lớn) thấy là không thể nhớ được thường giữ lại với độ chính xác tuyệt vời trong tâm trí của con em chúng ta.

Điều này, tất nhiên, không loại trừ sự chăm chỉ của các em và các bậc phụ huynh!

Xin Chúa ban phước cho những nỗ lực yếu ớt của chúng ta để hướng dẫn con em chúng ta theo cách của Chúa.

Bài 1
SỰ RA ĐỜI CỦA GIĂNG BÁP-TÍT
Lu-ca 1

1. Đức Chúa Trời đã sai ai dọn đường cho Đấng Christ?
Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:76-79; Ê-sai 40:3; Ma-thi-ơ 3:1-3)
2. Ai là cha mẹ của Giăng Báp-tít?
Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, là những người kính sợ Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:5-13)
3. Kinh Thánh nói gì cho chúng ta về sự sinh ra của Giăng?
Ông đã không được sinh hạ mãi đến lúc cha mẹ ông đã già (Lu-ca 1:7, 18)
4. Tại sao Đức Chúa Trời đợi cho đến lúc Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đã già?
Để tỏ ra rằng sự sinh ra của Giăng là một ân điển lạ lùng (Lu-ca 1:36-37)
5. Sự giáng sinh của Giăng Báp-tít được công bố thế nào?
Thiên sứ Gáp-ri-ên nói với Xa-cha-ri trong đền thờ (Lu-ca 1:13-17)
6. Xa-cha-ri đang làm gì trong đền thờ?
Ông đang dâng hương trong đền thờ (Lu-ca 1:8-9)
7. Xa-cha-ri đã nhận lấy dấu hiệu nào cho sự vô tín của ông?
Ông không nói được về những điều lạ lùng mà thiên sứ trước đó đã nói với ông (Lu-ca 1:19-20, 22)
8. Tại sao Xa-cha-ri đã không tin sứ điệp của thiên sứ?
Bởi vì cả ông và vợ đã rất già rồi (Lu-ca 1:18-20)
9. Chúa có cho Xa-cha-ri nói được không?
Có, khi Xa-cha-ri quyết định đặt tên con là Giăng, Chúa mở miệng ông nói tiên tri (Lu-ca 1:63-79)
10. Giăng Báp-tít là người Na-xi-rê có nghĩa là gì?
Nghĩa là từ lúc sinh ra, ông đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:15; Dân số 6:1-8)

HỌC THUỘC LÒNG

“Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rồi.”(Lu-ca 1:76-77).

Bài 2
GIÁNG SINH VÀ THỜI THỜ ẤU CỦA CHÚA JÊSUS
Lu-ca 2, Ma-thi-ơ 2

1. Ai truyền tin giáng sinh của Chúa Jêsus cho Ma-ri?
Thiên sứ Gáp-ri-ên, cũng là người đã truyền tin về sự sinh ra của Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:26)
2. Ma-ri là ai?
Một trinh nữ thuộc hoàng tộc Đa-vít (Lu-ca 1:27)
3. Chúa Jêsus giáng sinh tại đâu?
Tại Bết-lê-hem thành Đa-vít (Ma-thi-ơ 2:1; Lu-ca 2:1-6)
4. Ai là người nghe về sự giáng sinh của Chúa Jêsus trước tiên?
Những người chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên ngoài đồng tại Bết-lê-hem (Lu-ca 2:8-10)
5. Thiên sứ đã cho những người chăn chiên này dấu hiệu gì?
“Người sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ (Lu-ca 2:12).
6. Khi Chúa Jêsus được 40 ngày tuổi Giô-sép và Ma-ri đem chúa Jêsus đi đâu?
Đến đền thờ để ra mắt Chúa (Lê-vi 12:1-4, 6; Lu-ca 2:21-24, 27)
7. Giô-sép và Ma-ri gặp ai tại đền thờ?
Cụ già Si-mê-ôn, người nói tiên tri và vui mừng về sự sinh ra của Chúa Jêsus (Lu-ca 2:25-35)
8. Ai từ phương đông tìm thờ Chúa Jêsus?
Những người thông thái, họ đã thấy ngôi sao Ngài và hỏi vua Hê-rốt họ phải tìm Đấng Christ tại đâu (Ma-thi-ơ 2:1-11)
9. Hê-rốt đã làm gì khi những nhà thông thái này không quay lại nơi vua sau khi tìm gặp Chúa?
Ông giết tất cả trẻ em dưới 2 tuổi tại Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:16-18)
10. Lúc 12 tuổi người ta thấy Chúa Jêsus tại đâu?
Trong đền thờ Giê-ru-sa-lem nói chuyện với các thầy dạy luật, hỏi và trả lời những câu hỏi khó (Lu-ca 2:42-49)

HOC THUỘC LÒNG Lu-ca 2:7-14.

“Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. Đây là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Bài 3
CHỨC VỤ CỦA GIĂNG BÁP-TÍT
Lu-ca 3:1-20; Ma-Thi-ơ 3:1-12

1. Giăng Báp-tít sống ở đâu?
Trong đồng vắng gần sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3:1-6; Lu-ca 3:2-3, 7)
2. Giăng Báp-tít ăn mặc thế nào?
Ông ăn châu chấu và mật ong, mặc áo da lạc đà (Ma-thi-ơ 3:4)
3. Công tác hay sự kêu gọi của Giăng là gì?
Giảng dạy và làm Báp-tem (Lu-ca 3:3-6,16)
4. Giăng đã giảng gì?
Ông giảng dạy kêu gọi ăn năn, nước thiên đường đã đến gần (Ma-thi-ơ 3:1-2, 7-11; Lu-ca 3:7-8)
5. Có nhiều người tin sự rao giảng của Giăng không ?
Có nhiều người tin và chịu Báp-tem (Ma-thi-ơ 3:5-6)
6. Ai đến với Giăng và hỏi ông là ai?
Đại diện của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê từ Giê-ru-sa-lem sai đến (Ma-thi-ơ 3:7)
7. Ngày sau đó Giăng đã chỉ về Chúa Jêsus như thế nào?
Ông nói “Kìa! Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29)
8. Giăng đã thúc giục các môn đồ ông làm gì?
Hãy lìa ông và đi theo Đấng Christ (Giăng 1:29-40)
9. Về sau Chúa Jêsus nói gì về Giăng Báp-tít?
Giăng là tiên tri lớn nhất trong cả Cựu Ước (Ma-thi-ơ 11:7-11; Lu-ca 7:24-28)
10. Hê-rốt gian ác đã làm gì khi Giăng quả trách tội lỗi của ông?
Ông bỏ Giăng Báp-tít vào tù (Lu-ca 3:18-20)

HỌC THUỘC LÒNG

Lu-ca 3:18-20, “Trong khi Giăng rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Hê-rốt, vua chư hầu, đã bị Giăng can gián về việc Hê-rô-đi-a vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa, là bắt Giăng bỏ tù.”

Bài 4
SỰ BÁP-TEM VÀ SỰ CÁM DỠ CỦA CHÚA JÊSUS
Ma-thi-ơ 3:13 – 4:11

1. Khi thi hành chức vụ Chúa Jêsus được bao nhiêu tuổi?
Ngài độ chừng 30 tuổi (Lu-ca 3:21-23)
2. Chúa đã khởi đầu chức vụ thế nào?
Ngài đến sông Giô-đanh để chịu Báp-tem bởi Giảng (Ma-thi-ơ 3:13-15)
3. Khi Chúa Jêsus chịu Báp-tem điều gì xảy ra?
Các tầng trời mở ra và Thánh Linh lấy hình chim bồ câu hiện đến đậu trên Ngài (Ma-thi-ơ 3:16-17; Mác 1:8-11)
4. Tiếng từ thiên đàng nói gì?
“Đây là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi đường” (Ma-thi-ơ 3:17).
5. Điều gì xảy ra ngay sau khi Chúa Jêsus chịu Báp-tem?
Thánh linh dẫn Ngài vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1)
6. Ma quỷ là ai?
Hắn là thiên sứ trưởng sa ngã, được gọi là Sa-tan (Khải 12:9; 2 Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6)
7. Chúa Jêsus ở trong đồng vắng bao lâu?
Ngài ở trong đồng vắng bốn mươi ngày và bốn mươi đêm không ăn không uống.
(Ma-thi-ơ 4:2)
8. Quỷ cám dỗ Chúa mấy lần?
Ba lần, bằng ba cách khác nhau (Ma-thi-ơ 4:3-10)
9. Chúa có nghe theo quỷ cám dỗ không?
Không, Ngài phán: “Hỡi Sa-tan hãy lui ra khỏi ta.” (Lu-ca 4:8)
10. Sau cơn cám dỗ ai đến để hầu việc Ngài?
Thiên sứ đến hầu việc Ngài (Ma-thi-ơ 4:11)

HỌC THUỘC LÒNG:

Hê-bơ-rơ 4:15, “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.”

Bài 5
KHỞI ĐẦU CHỨC VỤ CỦA CHÚA JÊSUS
Giăng 1:35 – 3:36

1. Chức vụ công chúng của Chúa Jêsus kéo dài bao lâu?
Khoảng ba năm rưỡi.
2. Một trong những điều đầu tiên Chúa Jêsus đã làm là gì?
Ngài chọn một số môn đệ
3. Những môn đệ đầu tiên này là ai?
Anh-rê, Giăng, Phi-e-rơ, Phi-líp, Na-tha-ni-ên (Giăng 1:35-46; Ma-thi-ơ 4:18-22)
4. Điều gì xảy ra tại tiệc cưới Ca-na?
Chúa Jêsus làm phép lạ đầu tiên, Ngài biến nước thành rượu (Giăng 2:1-11)
5. Sau đám cưới này Chúa Jêsus đi đâu?
Ngài đi đến Ca-bê-na-um vài ngày, sau đó Ngài đi đến Giê-ru-sa-lem (Giăng 2:12-13)
6. Tại Giê-ru-sa-lem Ngài làm gì?
Ngài đuổi những người mua bán thú dâng lễ ra khỏi đền thờ (Giăng 2:14-16)
7. Chúa Jêsus đã nói gì với những người đòi dấu lạ để chứng tỏ Ngài có quyền làm vậy?
“Phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ xây lại.” (Giăng 2:19).
8. Ai đến với Chúa Jêsus vào ban đêm?
Ni-cô-đem, người Pha-ri-si là thầy dạy luật Do-thái (Giăng 3:1-2)
9. Chúa đã nói gì với Ni-cô-đem?
“Nếu một người chẳng sanh lại, không thể thấy nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3).
10. Khi người ta bắt đầu bỏ Giăng Báp-tít để theo Chúa Jêsus, ông có phàn nàn không?
Không, vì ông nói, “Ngài phải được đẩy lên, ta phải hạ xuống.” (Giăng 3:30)

HỌC THUỘC LÒNG

Giăng 3:36, “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

Bài 6
TẠI SA-MA-RI & GA-LI-LÊ
Giăng 4 và Lu-ca 4:16 – 5:11

1. Tại sao Chúa Jêsus đi qua Sa-ma-ri trên đường đến Ga-li-lê?
Để nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng Gia-cốp (Giăng 4:3-24)
2. Chúa đã nói gì với người đàn bà Sa-ma-ri?
Ngài nói với bà rằng Ngài là Đấng Mê-si đã hứa (Giăng 4:25-26)
3. Chúa có giảng cho những người Sa-ma-ri khác không?
Có, nhiều người đến nghe Ngài giảng và tin Ngài chính là Đấng Christ (Giăng 4:28-30, 39-42)
4. Chúa có được đón tiếp tại Ga-li-lê không?
Có, vì nhiều người Ga-li-lê đã từng thấy phép lạ Ngài làm tại Giê-ru-sa-lem (Giăng 4:43-45)
5. Phép lạ nào Chúa Jêsus đã làm tại Ca-na trong vùng Ga-li-lê?
Ngài chữa lành con trai ông quan thị vệ, khi đang bệnh nằm tại Ca-bê-na-um (Giăng 4:46-54)
6. Chúa đã dạy dỗ điều gì trong Nhà Hội tại Na-xa-rét?
Ngài dùng Kinh Thánh dạy rằng chính Ngài là Đấng Christ (Lu-ca 4:16-21)
7. Dân Ngài có tin Ngài là Đấng Christ không?
Không, họ từ khước Ngài và thậm chí tìm cách giết Ngài (Giăng 4:28-29)
8. Từ Na-xa-rét Ngài đi đâu?
Đến Ca-bê-na-um, tại đây Ngài giảng dạy và làm nhiều phép lạ (Giăng 4:30-41; Mác 1:31-42)
9. Chúa làm gì tại bờ biển Ga-li-lê?
Ngài làm phép lạ kì diệu, đánh bắt được rất nhiều cá (Lu-ca 5:2-7)
10. Sau phép lạ này Chúa làm gì?
Ngài kêu gọi môn đồ bỏ công việc đi theo Ngài (Lu-ca 5:8-11)

HỌC THUỘC LÒNG:

Lu-ca 4:18-19, “Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta
đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm
được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đôn ra
năm lành của Chúa.”

Bài 7
CHỨC VỤ VỚI NGƯỜI GA-LI-LÊ
Giăng 5 & Ma-thi-ơ 5 – 10

1. Tại sao Chúa phải tạm rời Ga-li-lê ít lâu?
Để giữ lễ của Người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem (Giăng 5:1)
2. Chúa đã làm gì tại hồ Bết-tê-đa ở Giê-ru-sa-lem?
Ngài chữa lành người què vào ngày Sa-bát (Giăng 5:2-9)
3. Phép lạ này có tác động gì đến người Do-thái?
Họ trở nên giận dữ và cáo buộc Chúa vi phạm ngày Sa-bát (Giăng 5:10-16,18)
4. Sự thật có phải Chúa bỏ ngày Sa-bát không?
Không, vì Ngài làm điều tốt trong ngày Sa-bát (Giăng 5:17, 19-23)
5. Bài giảng quan trọng nào Ngài giảng khi quay lại Ga-li-lê?
Bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 5 – 7)
6. Chủ đề chính của bài giảng trên núi là gì?
Nước thiên đàng, dấu hiệu và sự phước hạnh của công dân nước thiên đàng (Ma-thi-ơ 5:3-11)
7. Không lâu sau đó, Ngài chữa lành cho ai tại Ca-bê-na-um?
Tôi tớ của thầy đội, người bày tỏ đức tín lớn (Ma-thi-ơ 8:5-13)
8. Hai ngày sau sự kiện này, Ngài đã làm phép lạ nào tại Na-in?
Ngài khiến con trai của một góa phụ sống lại (Lu-ca 7:11-35)
9. Thời điểm này ai đã đến gặp Chúa Jêsus?
Hai môn đệ của giảng Báp-tít, họ hỏi Ngài có phải là Đấng Christ không? (Ma-thi-ơ 11:1-6)
10. Tại sao Giảng Báp-tít chết?
Ông bị Hê-rốt An-ti-pa chém đầu (Ma-thi-ơ 14:3-12)

HỌC THUỘC LÒNG:

Ma-thi-ơ 5: 3-9,

³Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

⁴Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

⁵Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

⁶Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

⁷Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

⁸Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

⁹Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Bài 8
CHUYẾN LƯU GIẢNG LẦN HAI TẠI GA-LI-LÊ
Ma-thi-ơ 11 – 13 & Lu-ca 7 – 8

1. Hình thức giảng dạy nào Chúa sử dụng trong suốt chuyến lưu giảng lần thứ hai tại Ga-li-lê? Ngài dạy bằng ẩn dụ (Ma-thi-ơ 13:3a)
2. Ẩn dụ là gì?
Là minh họa những điều trên đất để dạy về những chân lý thuộc về trời (Ma-thi-ơ 13:10-17)
3. Hãy nêu hai ẩn dụ đầu tiên Chúa đã dạy
Ẩn dụ về người gieo giống và các loại đất, cỏ lùng và lúa mì.
(Ma-thi-ơ 13:3-9, 18-23; Ma-thi-ơ 13:24-30, 37-42)
4. Tại sao Chúa nói về sự phán xét trên các thành Ca-bê-na-um, Cô-ra-xin và Bết-sai-đa? Bởi vì Ngài đã làm nhiều phép lạ lớn lao nhưng họ không tin (Ma-thi-ơ 11:20-24)
5. Ai đến với Chúa Jêsus khi Ngài đang ăn tại nhà Si-môn người Pha-ri-si?
Một người phụ nữ tội lỗi, xúc dầu cho Ngài, khóc sa nước mắt trên chân Ngài (Lu-ca 7:36-39)
6. Tại sao người phụ nữ này xúc dầu trên chân Chúa?
Để tỏ lòng biết ơn và tình yêu của cô với Ngài, vì tội lỗi cô ta đã được tha thứ (Ma-thi-ơ 7:40-48)
7. Điều gì xảy ra khi Ngài và các môn đồ đi ngang qua biển Ga-li-lê?
Một cơn bão lớn nổi lên trong khi Ngài đang ngủ trong thuyền (Ma-thi-ơ 8:22-23)
8. Chúa đã bày tỏ uy quyền của Ngài thế nào?
Ngài khiến cơn bão dừng lại, rồi quở trách các môn đồ về sự thiếu đức tin của họ (Ma-thi-ơ 8:24-25)
9. Phép lạ nào Chúa Jêsus đã thực hiện trên bờ biển?
Hai người đàn ông bị quỷ ám được chữa lành, và các quỷ được lệnh nhập vào bầy heo. (Ma-thi-ơ 8:28-32)
10. Ai được Chúa khiến sống lại tại Ca-bê-na-um?
Con gái của Giai-ru (Lu-ca 8:41-42, 49-56)

HỌC THUỘC LÒNG

Ma-thi-ơ 11:28-30, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Bài 9
CHUYẾN ĐI GA-LI-LÊ LẦN THỨ BA
Giăng 6 & Mác 6 – 8

1. Tại sao Chúa Jêsus sai 12 môn đệ ra đi?
Đề rao giảng Phúc-âm và chữa lành người bại (Mác 6:7-13)
2. Chúa đi đâu khi nghe về cái chết của Giăng Báp-tít?
Ngài đi vào đồng vắng bên kia bờ biển Ga-li-lê (Mác 6:16-31; Ma-thi-ơ 14:1-13)
3. Chúa Jêsus đã làm phép lạ nào gần thành Ca-bê-na-um?
Ngài nuôi năm ngàn người ăn với 5 cái bánh và 2 con cá (Mác 6:34- 44; Giăng 6:5-14)
4. Kết quả của việc nuôi 5000 người ăn là gì?
Người ta muốn lập Chúa lên làm vua (Giăng 6:15)
5. Chúa Jêsus có sẵn sàng lên làm vua của họ không?
Không, vì vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này (Giăng 6:36-41; 18:36)
6. Người ta tiếp tục theo Chúa khi Ngài không chịu làm vua của họ không?
Không, họ lìa bỏ không đi theo Ngài nữa (Giăng 6:66)
7. "Phi-e-rơ nói gì khi Chúa hỏi các môn đệ các người cũng muốn lui đi sao?
"Phi-e-rơ nói, Lạy chúa con sẽ đi theo ai? Chúa là Đấng có lời sự sống đời đời."
(Giăng 6:68)
8. Chúa Jêsus đã làm phép lạ nào tại miền quê Ty-rơ và Si-đôn ?
Ngài chữa lành con gái của người đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi người có đức tin lớn (Mác7:24-30)
9. Người đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi tỏ ra có đức tin lớn thế nào?
Bà nhận biết rằng bà giống như con chó dưới bàn, không xứng đáng làm con cái của Ngài
(Mác 7:27-28)
10. Chúa đã làm phép lạ nào tại Ê-ca-bô-lơ?
Ngài chữa lành người đàn ông bị câm điếc và không nói dễ dàng được (Mác 7:31-35)

HỌC THUỘC LÒNG

Giăng 18:36, "Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới."

Bài 10
SỰ HÓA HÌNH
Ma-thi-ơ 16 – 17; Lu-ca 9 & Giảng 10

1. Chúa Jêsus khởi giảng cho các môn đồ điều gì khi Ngài gần hoàn thành chức vụ của? Ngài sẽ chịu khổ và chịu chết tại Giê-ru-sa-lem và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại (Ma-thi-ơ 16:21; 17:9, 12; Lu-ca 9:21-22, 44)
2. Phi-e-rơ đã nói gì về Chúa khi họ ở tại Sê-sa-rê phi-líp?
“Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống”(Ma-thi-ơ 16:16).
3. Chúa đi đâu sau lời xưng nhận quan trọng đó của Phi-e-rơ?
Lên núi với ba môn đệ của Ngài để cầu nguyện (Ma-thi-ơ 17:1; Lu-ca 9:28)
4. Điều gì xảy ra trong khi Chúa cầu nguyện trên núi?
Ngài hóa hình, trước mặt các môn đồ (Ma-thi-ơ 17:2; Lu-ca 9:29)
5. Ai nói chuyện với Chúa khi Ngài hóa hình trên núi?
Môi-se và Ê-li nói với Chúa về sự chịu khổ và chịu chết của Ngài (Ma-thi-ơ 17:3; Lu-ca 9:30-31)
6. Các môn đồ cãi vã nhau về điều gì?
Họ tranh cãi nhau ai sẽ làm lớn nhất trong nước thiên đàng? (Lu-ca 9:46-48)
7. Chúa Jêsus đi dự lễ nào của người Do-thái lúc này?
Lễ lều tạm tại Giê-ru-sa-lem (Giăng 7:1-14)
8. Tại sao người Pha-ri-si nổi giận với Chúa vào ngày sa-bát sau lễ này?
Ngài chữa lành một người mù trong ngày Sa-bát (Giăng 9:13-16).
9. Chúa đã dạy điều gì liên quan đến chính mình Ngài trước kỳ lễ thanh tẩy đền thờ?
Ngài là Đấng chặn chiên hiền lành, vì chiên mà liều bỏ mạng sống mình (Giăng 10:1-18)
10. Ngài nói gì về người Do-thái không tin?
Nhưng các người không tin, vì các người chẳng phải là chiên của ta”

HỌC THUỘC LÒNG

II Phi-e-rơ 1:17, 18, “Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh.”

Bài 11
SỰ SỐNG LẠI CỦA LA-XA-RO
Giăng 10 – 11 & Lu-ca 18 – 19

1. Chúa Jêsus đi đâu sau lễ thanh tẩy đền thờ?
Đến Bê-rê, sông Giô-đanh, nơi có nhiều người tin Ngài (Giăng 10:39-42)
2. Thông tin nào đến với Chúa khi Ngài ở Bê-rê?
Người ta nói với Ngài là bạn Ngài La-xa-rô bị bệnh rất nặng (Giăng 10:40 – 11:3)
3. Chúa Jêsus có đến Bê-tha-ni ngay lập tức để chữa bệnh cho La-xa-rô không?
Không Ngài đợi cho đến khi La-xa-rô chết (Giăng 11:5-7, 11-14, 17, 32-36)
4. Tại sao Chúa đợi cho đến khi La-xa-rô chết?
Để bày tỏ quyền phép khiến La-xa-rô sống lại (Giăng 11:14-15, 39-44)
5. Kết quả của phép lạ lớn này là gì?
Nhiều người tin, nhưng những nhà lãnh đạo gian ác lập kế hoạch giết Chúa (Giăng 11:45-53)
6. Chúa Jêsus đã đi đâu khi người ta lập kế hoạch giết Ngài?
Đến thành Ép-ra-im, nơi Ngài dành tuần lễ cuối cùng của chức vụ (Giăng 11:54 –12:1)
7. Chúa Jêsus nói gì với người trai trẻ giàu có gặp Ngài để tìm kiếm sự sống đời đời?
“Hãy đi bán hết gia tài ngươi có, chia cho người nghèo.” (Ma-thi-ơ 19:21).
8. Phép lạ nào Chúa Jêsus đã làm tại Giê-ri-cô?
Ngài chữa lành người mù Ba-ti-mê (Lu-ca 18:35-43; Mác 10:46-52)
9. Ai trèo lên cây để nhìn thấy Chúa?
Xa-chê, một người của công chúng, Chúa Jêsus đã đem sự cứu rỗi đến nhà này (Lu-ca 19:1-10)
10. Tại Bê-tha-ni Ma-ri, chị của Ma-thê và La-xa-rô đã làm gì?
Cô xức dầu cho Chúa Jêsus với bình dầu đắt giá, để chuẩn bị chôn xác Ngài (Giăng 12:3-8)

HỌC THUỘC LÒNG:

Giăng 11:25-26, “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng.”

Bài 12
TUẦN LỄ THƯỜNG KHÓ
Lu-ca 19 – 22 và Các đoạn Kinh Thánh liên quan

1. Chúa Jêsus bị đóng đinh vào năm nào?
Vào năm 33 SC.
2. Chúa Jêsus đã làm gì vào ngày đầu tiên trong tuần lễ bị đóng đinh?
Ngài cỡi trên lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. (Lu-ca 19:29-38; Ma-thi-ơ 21:7-12).
3. Những người theo Chúa Jêsus đã hô to điều gì?
“Hô-sa-na, con vua Đa-vít!” (Ma-thi-ơ 21:9).
4. Chúa Jêsus đã làm gì trong đêm thờ vào ngày thứ hai?
Ngài đuổi những người đã làm cho nhà Cha Ngài trở thành hang trộm cắp
(Lu-ca 19:45-46)
5. Chúa Jêsus đã làm gì vào sáng thứ hai trên đường Ngài đi Bê-tha-ni?
Ngài quở cây vả không sinh trái (Ma-thi-ơ 21:18-21; Mác 11:12-14, 19-22)
6. Chúa Jêsus làm gì vào ngày thứ ba?
Ngài dạy người ta lần cuối cùng (Lu-ca 20:1)
7. Chúa Jêsus đã nói trước điều gì vào chiều ngày thứ ba?
Ngài nói về sự phá hủy Giê-ru-sa-lem và lần đến thứ 2 của Ngài
(Lu-ca 21:5-37; Ma-thi-ơ 24:4 – 25:13)
8. Chúa đã dùng ngày thứ tư trong tuần cuối cùng này làm gì?
Ngài ở riêng với các môn, và nói trước cho họ về sự chết của Ngài. (Ma-thi-ơ 26:1- 2)
9. Ngày thứ tư, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm gì?
Ông đồng ý phản bội Chúa vì có ba mươi miếng bạc (Lu-ca 22:1-6; Ma-thi-ơ 26:14-16; Mác 14:10-11)
10. Tại sao Giu-đa phản bội Chúa?
Bởi vì Giu-đa là kẻ gian ác và Sa-tan đã vào lòng ông ta. (Lu-ca 22:3; Giảng 6:70-71)

HỌC THUỘC LÒNG

Hê-bơ-rơ 2:10, “Thật, Đáng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đáng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm.”

Bài 13
CHÚA JÊSUS BỊ BẮT VÀ XÉT XỬ
Ma-thi-ơ 26 – 27 và Giăng 18

1. Chúa Jêsus làm gì vào ngày thứ Năm trong tuần lễ cuối cùng?
Ngài ăn lễ Vượt qua với các môn đệ tại phòng cao.
(Ma-thi-ơ 26:17-25; Lu-ca 22:10-12)
2. Tại Phòng cao Ngài đã làm gì cho các môn đệ?
Ngài rửa chân cho họ, một công việc của người đầy tớ làm (Giăng 13:2-17)
3. Sau khi ăn lễ Vượt qua với các môn đệ Ngài làm gì?
Ngài làm lễ Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:26-29)
4. Chúa Jêsus cùng với các môn đệ đi đâu sau khi rời phòng cao?
Họ cùng đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê, tại đây Ngài cầu nguyện trong khi các môn đệ Ngài ngủ (Ma-thi-ơ 26:36-46)
5. Ai đến vườn Ghết-sê-ma-nê để bắt Chúa Jêsus?
Giu-đa ích-ca-ri-ốt cùng với những người lãnh đạo dân chúng (Ma-thi-ơ 26:46-50)
6. Đám đông đó có thể bắt Chúa không?
Không, trừ khi Chúa tự giao nộp Ngài (Giăng 18:1-8)
7. Khi Chúa bị bắt các môn đệ làm gì?
Tất cả họ bỏ Ngài chạy trốn (Ma-thi-ơ 26:56)
8. Kẻ thù của Ngài đem Ngài đi đâu trước hết?
Đến những người lãnh đạo Do-thái, để tra vấn ngài (Ma-thi-ơ 26:57; Giăng 18:12-14)
9. Trong khi Chúa bị tra vấn, Phi-e-rơ đã làm gì?
Ông ba lần chối Chúa (Ma-thi-ơ 26:69-75; Giăng 18:16-18, 25-27)
10. Ai là người cuối cùng phán quyết xử tử Chúa?
Bôn-xơ Phi-lát, Nhà cầm quyền La-mã (Ma-thi-ơ 27:1-2, 11-24)

HỌC THUỘC LÒNG

Ma-thi-ơ 26:39, “Rời Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.”

Bài 14
SỰ ĐÓNG ĐINH CỦA CHÚA JÊSUS
Lu-ca 23 và Giăng 19

1. Phi-lát tỏ ra là một thẩm phán gian ác như thế nào?
Mặc dầu biết Chúa Jêsus vô tội nhưng ông truyền lệnh xử tử Ngài (Lu-ca 23:1-25)
2. Giu-đa-ích-ca-ri-ốt làm gì sau khi phạm tội Chúa?
Ông trả tiền lại cho thầy thượng phẩm và đi ra tự treo cổ (Ma-thi-ơ 27:3-10)
3. Chúa Jêsus bị đóng đinh tại đâu?
Trên đồi Gô-gô-tha, ngay bên ngoài Giê-ru-sa-lem (Giăng 19:16-18)
4. Tại sao Chúa phải chịu chết trên thập tự giá?
Để cứu dân Ngài ra khỏi tội (Ma-thi-ơ 1:21; I Phi-e-rơ 2:24-25)
5. Chúa bị đóng đinh cùng với ai?
Hai tên trộm cướp (Lu-ca 23:32-33)
6. Một tên trộm cướp đó nói gì với Chúa Jêsus?
“Lạy Chúa khi về trong nước của Ngài xin nhớ đến con.” (Lu-ca 23:42).
7. Chúa Jêsus đã nói gì với người ăn năn này?
“Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi thiên đàng.” (Lu-ca 23:43).
8. Chúa Jêsus nói gì trước khi Ngài chết?
“Lạy Cha con xin giao linh hồn lại trong tay Cha.” (Lu-ca 23:46).
9. Điều gì xảy ra trong lúc Chúa Jêsus chết trên thập tự giá?
Bức màn treo trong đền thờ xé ra làm đôi, động đất, mồ mả mở ra (Ma-thi-ơ 27:51-53)
10. Thi thể Chúa được ai chôn cất?
Giô-sép A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem (Lu-ca 23:50-53; Giăng 19:38-42)

HỌC THUỘC LÒNG

Ga-la-ti 6:14, “Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!”

Bài 15
SỰ PHỤC SINH
Ma-thi-ơ 28; Giăng 20 & Lu-ca 24

1. Điều gì xảy ra trong ngày đầu của tuần lễ phục sinh?
Chúa Jê-sus đã sống lại như Ngài đã phán trước đó
(Ma-thi-ơ 28:1-6; Lu-ca 24:1-6; Giăng 20:1, 11-16)
2. Những người phụ nữ theo Chúa thấy gì khi đến mộ?
Tảng đá chắn cửa mộ đã bị lăn đi và ngôi mộ trống
(Ma-thi-ơ 28:1-6; Lu-ca 24:1-6; Giăng 20:1, 11-16)
3. Ai nói cho các người phụ nữ về sự sống lại của Chúa?
Thiên sứ đứng trên tảng đá, được lăn ra khỏi mộ (Ma-thi-ơ 28:2, 4)
4. Những nhà lãnh đạo Do-thái đã từ chối sự phục sinh như thế nào?
Họ nói rằng các môn đồ nhân ban đêm đã lấy cắp xác Chúa Jê-sus (Ma-thi-ơ 28:11-15)
5. Chúa Jê-sus hiện ra cho ai trước tiên, sau khi phục sinh?
Cho Ma-ri-ma-đơ-len ngay tại mộ (Giăng 20:11-16)
6. Rồi Ngài hiện ra cho ai nữa sau đó?
Một nhóm phụ nữ khi họ đang từ mộ đi về (Ma-thi-ơ 28:5, 8-10)
7. Cũng trong ngày hôm đó, sau đó Ngài còn hiện ra cho ai nữa?
Cho Phi-e-rơ và hai môn đệ trên đường về làng Em-ma-út
(Lu-ca 24:13-31, 33-34; 1 Cor15:3-6)
8. Tô-ma đã nói gì khi hay tin Chúa Jê-sus đã sống lại?
Ông nói nếu không tận mắt thấy Chúa ông sẽ không tin (Giăng 20:24-29)
9. Chúa Jê-sus hiện ra với các môn đệ trong khoảng thời gian bao lâu sau khi sống lại?
Trong 40 ngày (Công 1:1-3)
10. Tại sao Chúa Jê-sus hiện đến cùng các môn đệ trong 40 ngày này?
Để dạy họ về nhiều điều về vương quốc của Đức Chúa Trời (Công 1:3)

HỌC THUỘC LÒNG

I Cô-rinh-tô 15:20-22, “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và, vì chung bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lễ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.”

Bài 16
SỰ THĂNG THIÊN VÀ LỄ NGŨ TUẦN
Công Vụ Các Sứ Đồ 1 – 2

1. Điều gì xảy ra trong bốn mươi ngày sau khi Chúa sống lại?
Chúa Jêsus được cất lên trời trước mắt các môn đệ (Công 1:1-3)
2. Chúa đã hứa với các môn đệ điều gì khi Ngài về trời?
Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại như cách họ thấy Ngài lên trời vậy (Công 1:9-11)
3. Các môn đệ làm gì sau khi Chúa Jêsus thăng thiên về trời?
Họ lên thành Giê-ru-sa-lem chờ đợi sự đổ ra của Đức Thánh Linh (Công 1:4-5, 12-15; 2:1)
4. Thánh Linh đổ trên các môn đệ khi nào?
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, mười ngày sau khi thăng thiên (Công 2:1-4)
5. Có bao nhiêu người được Thánh Linh đổ xuống trên họ?
120 môn đệ đang nhóm lại một nơi (Công 1:15; 2:1)
6. Các môn đệ làm gì cho họ nhận lãnh thánh linh?
Họ nói những điều cao trọng về Đức Chúa Trời bằng nhiều ngôn ngữ (Công 2:4-12)
7. Những người Do-thái gian ác làm gì khi nghe họ nói tiếng lạ?
Họ nói những người này say rượu (Công 2:13-15)
8. Phi-e-rô đã giảng gì trong ngày Lễ Ngũ Tuần?
Rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ ra bởi Chúa sống lại như các tiên tri đã nói (Công 2:16-21)
9. Phi-e-rô đã nói gì khi hội chúng hỏi chúng tôi phải làm gì?
“Phi-e-rô trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhận danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. ³⁹ Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thầy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” (Công 2:38-39)
10. Qua bài giảng của Phi-e-rô thì kết quả là bao nhiêu người chịu Báp-têm?
Khoảng ba ngàn người chịu Báp-têm trong danh Đấng Christ (Công 2:41)

HỌC THUỘC LÒNG:

Ga-la-ti 3:13-14, “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.”

Bài 17
HỘI THÁNH TÂN ƯỚC BAN ĐẦU
Công 3 – 4

1. Điều gì có thể nói về Hội thánh ngay sau Lễ Ngũ tuần?
Hội thánh tiếp tục các giáo lý của các Sứ đồ và gia tăng nhanh chóng (Công 2:42-47)
2. Sự gia tăng nhanh chóng này được giải thích thế nào?
Hằng ngày Chúa đã thêm nhiều người được cứu vào Hội thánh (Công 2:47b).
3. Phép lạ nào đã xảy ra tại cổng đền thờ?
Sự chữa lành người bị què từ khi mới sơ sinh (Công 3:1-8)
4. Người què tại cổng đền thờ được chữa lành như thế nào?
Phi-e-rơ nói “trong danh Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét hãy đứng dậy và bước đi.” (Công 3:6)
5. Phép lạ chữa lành người què có ảnh hưởng thế nào đến dân chúng?
Họ đầy kinh ngạc và chăm chú nghe bài giảng của Phi-e-rơ (Công 3:9-12)
6. Phi-e-rơ đã giải thích phép lạ chữa lành người què này thế nào?
Pháp lạ này được thực hiện bởi quyền năng của Chúa Jêsus phục sinh (Công 3:12-16)
7. Những lời giảng của Phi-e-rơ có ảnh gì đến những người lãnh đạo dân Do-thái?
Họ giận dữ bắt các Sứ đồ bỏ tù (Công 4:1-3)
8. Hôm sau Phi-e-rơ và Giăng nói gì với những người lãnh đạo này?
Họ không thể không lấy danh Chúa Jêsus mà giảng dạy (Công 4:18-20)
9. Khi được thả ra các Sứ đồ làm gì?
Họ thuật lại cho Hội thánh những điều đã xảy ra (Công 4:23)
10. Chúa đã đáp lời cầu nguyện của Hội thánh thế nào?
Nơi nhóm lại rung động và hết thảy được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công 4:31)

HỌC THUỘC LÒNG

Công 4:32-33, “Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn.”

Bài 18
NHỮNG RẮC RỐI CỦA HỘI THÁNH BAN ĐẦU
Công 5 – 7

1. Tội lỗi đã tỏ ra như thế nào trong Hội thánh Tân Ước?
A-na-nia và Sa-phi-ra nói dối với các Sứ đồ và với Đức Chúa Trời (Công 5:1-4)
2. A-na-nia và Sa-phi-ra đã bị đoán phạt như thế nào?
Họ ngã xuống dưới chân các sứ đồ và chết (Công 5:5-10)
3. Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài qua các Sứ đồ thế nào?
Nhiều bệnh tật được chữa lành, kể cả những người mà bóng của Phi-e-rơ ngã trên họ (Công 5:12-16)
4. Những người lãnh đạo đã có phản ứng như thế nào với các phép lạ?
Họ rất giận dữ và lại bỏ tù các sứ đồ (Công 5:17-18)
5. Các Sứ đồ đã thoát ra khỏi tù cách nào?
Thiên sứ của Chúa đến dẫn họ ra ngoài (Công 5:19-20)
6. Các Sứ đồ đã nói gì khi bị cấm giảng dạy trong danh Đấng Christ?
Họ nói với những người cầm quyền, “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công 5:29).
7. Vấn đề khác xảy đến trong Hội thánh là gì?
Một số bà góa người Hy-lạp không được chu cấp thích đáng (Công 6:1)
8. Những chức vụ nào được Chúa chỉ định để lo cho người nghèo?
Chức vụ chấp sự, bởi đó có 7 người được chỉ định (Công 6:2-6)
9. Điều gì đã xảy ra sau đó với chấp sự Ê-tiên?
Những người Do-thái gian ác buộc ông tội phi báng và ném đá ông đến chết (Công 6:8-15; 7:54-60)
10. Ai giám sát việc Ê-tiên bị ném đá?
Sau-lơ người thành Tạc-sơ, người này về sau trở thành Sứ đồ Phao-lô (Công 7:58; 8:1a; 22:12-13,20)

HỌC THUỘC LÒNG

Thi thiên 34:7, “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, và giải cứu họ.”

Bài 19
SỰ BẮT BỐ HỘI THÁNH
Công 8 – 10

1. Điều gì xảy ra sau cái chết của Ê-tiên?
Một cơn bắt bớ dữ dội xảy ra tại Giê-ru-sa-lem (Công 8:1)
2. Sự bắt bớ này tác động đến Hội thánh thế nào?
Hội thánh bị phân tán khắp Giu-đe và Sa-ma-ri (Công 8:3-4)
3. Ai được sai đến Sa-ma-ri để giảng Phúc âm?
Chấp sự Phi-líp (Công 8:5-13)
4. Điều gì xảy ra khi Thánh Linh đem Phi-líp tới Ga-xa?
Một hoạn quan Ê-thi-ô-bi được ông hướng dẫn làm Báp-tem (Công 8:26-38)
5. Tại sao Sau-lơ đi đến thành Đa-mách?
Để bắt bớ những người tin Chúa tại đó (Công 9:1-2)
6. Điều gì xảy ra khi Sau-lơ trên đường lên Đa-mách?
Chúa Phục Sinh hiện đến với ông (Công 9:3-9)
7. Tại sao Chúa Jê-sus hiện ra với Sau-lơ trên đường đi Đa-mách?
Để kêu gọi ông làm Sứ đồ và giáo sĩ cho dân ngoại (Công 9:6, 10-20)
8. Chúa đã ban cho Phi-e-rơ Khải tượng gì tại Gióp-bê?
Khải tượng về thú vật không sạch trong cái khăn lớn chéo bốn góc (Công 10:8-17)
9. Khải tượng của Phi-e-rơ có nghĩa gì?
Phúc âm cho người ngoại cũng như cho người Do-thái (Công 10:15, 34-35; 15:6-7)
10. Tại sao điều này được tỏ ra cho Phi-e-rơ?
Vì ông phải đi đến nhà Cọt-nay một người ngoại tại Sê-sa-rê để giảng lời Chúa (Công 10:17-35)

HỌC THUỘC LÒNG

I Phi-e-rơ 4:16, “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.”

Bài 20
HỘI THÁNH TẠI AN-TI-ỐT
Công 11 – 12

1. Tại sao Hội thánh ở An-ti-ốt là quan trọng?
Bởi vì Hội thánh tại đây đã trở thành một trung tâm hoạt động truyền giáo (Công 11:20-27)
2. Ai ở Hội thánh Giê-ru-sa-lem được cử đến An-ti-ốt?
Ba-na-ba là một người năng nổ có nhiều kết quả tại Giê-ru-sa-lem (Công 11:22-24).
3. Hê-rốt đã bắt bớ Hội thánh bằng cách nào?
Ông giết sứ đồ Gia-cơ và bỏ tù Phi-e-rơ (Công 12:1-5)
4. Có phải Phi-e-rơ cũng bị chết trong tù lúc này không?
Không, Chúa đã giải thoát ông ra khỏi tù (Công 12:6-12)
5. Chúa đã trừng phạt Hê-rốt gian ác cách nào?
Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đánh ông, ông bị trùng đục mà chết (Công 12:23)
6. Tại sao Chúa trừng phạt Hê-rốt?
Vì Hê-rốt để người ta xưng ông là Đức Chúa Trời (Công 12:19-23)
7. Hội thánh tại An-ti-ốt đã giúp những tín hữu tại Giê-ru-sa-lem như thế nào?
Hội thánh đã gởi tiền cho họ trong suốt thời gian xảy ra nạn đói (Công 11:28-30)
8. Chúa ta học gì về Hội thánh trong suốt thời kỳ này?
Hội thánh được tăng trưởng thêm nhiều bởi Lời của Đức Chúa Trời (Công 11:20-24; 12:24)
9. Ba-na-ba và Phao-lô đã đem theo ai từ Giê-ru-sa-lem?
Giăng Mác (Công 12:25)
10. Ai đã sai Ba-na-ba và Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất?
Thánh Linh của Chúa thông qua Hội thánh tại An-ti-ốt sai họ (Công 13:1-4)

HỌC THUỘC LÒNG

I Phi-e-rơ 2:9, “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;” .

Bài 21
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN
Công 13 – 15

1. Chúng ta có thể nói gì về tất cả công tác truyền giáo của Phao-lô?
Phao-lô luôn luôn trước tiên giảng cho người Do-thái rồi đến người ngoại
(Công 13:42, 44-46; 14:1)
2. Ai đã chống đối Phao-lô trên đảo Cô-rét?
Ba-Jê-sus, thầy phù thủy, ông này bị đoán phạt phải bị mù trong ít lâu (Công 13:6-12)
3. Ba-Jê-sus đã chống đối Phao-lô cách nào?
Ông ngăn trở không để quan trấn thủ trên đảo tin Chúa (Công 13:8)
4. Khi đến Bam-phi-ly, ai đã lia Phao-lô và Ba-na-ba?
Giăng Mác ông trở về lại Giê-ru-sa-lem (Công 13:13)
5. Công tác của những nhà truyền giáo này có dễ dàng không?
Không, họ thường xuyên bị chống đối bách hại bởi người Do-thái gian ác (Công 13:45, 50; 14:2-5, 19)
6. Ai là người đã tin vào sứ điệp của Phao-lô và Ba-na-ba?
Những người đã được định sẵn cho sự sống đời đời theo (Công 13:48).
7. Dân chúng tại Lít-tơ đã làm gì khi Phao-lô chữa lành cho một người què?
Họ liền thờ phượng các sứ đồ như là những vị thần (Công 14:11-18)
8. Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì trên đường trở về An-ti-ốt?
Họ thăm viếng các Hội thánh mà họ đã thành lập để khích lệ các tín hữu giữ vững đức tin.
(Công 14:26-28)
9. Nan đề nào đã dấy lên giữa tín hữu Do-thái và tín hữu dân ngoại?
Một số tranh cãi về luật pháp và phép cắt bì trong Hội thánh. (Công 15:1, 5, 24)
10. Hội thánh đã quyết định về vấn đề này trong hội nghị tại Giê-ru-sa-lem?
Tín hữu dân ngoại, không cần phải chịu cắt bì (Công 15:22-29)

HỌC THUỘC LÒNG

Rô-ma 8:28, “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Bài 22
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ HAI
Công 16

1. Tại sao Phao-lô và Ba-na-ba không đi cùng nhau trong hành trình truyền giáo lần thứ hai? Vì họ không thống nhất việc đem Giảng Mác theo cùng (Công 15:36-40)
2. Có phải Phao-lô đi một mình trong hành trình này không? Không, Phao-lô đem theo Si-la, trong khi Ba-na-ba đem theo Giảng Mác (Công 15:39-40)
3. Phao-lô còn đem theo ai nữa từ Lít-tơ? Ti-mô-thê, người về sau trở thành người trợ giúp trung thành (Công 16:1-3; 1 Cor 4:17)
4. Tại Trô-ách Phao-lô đã thấy khái tượng gì? Một người kêu ông “Hãy qua Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi.” (Công 16:9).
5. Khái tượng của Phao-lô có nghĩa gì? Thánh Linh đang gọi ông rao giảng Phúc Âm tại Châu Âu (Công 16:10-15)
6. Ai là người tin Chúa đầu tiên tại thành Phi-líp? Bà Ly-đi, người được Chúa mở lòng (Công 16:14-15)
7. Phao-lô và Si-la bị bắt bớ thế nào tại thành Phi-líp? Họ bị đánh đập và bị bỏ vào tù vì họ đuổi quỷ ra khỏi một cô gái trẻ (Công 16:16-24)
8. Điều gì xảy ra trong đêm Phao-lô và Si-la bị nhốt trong ngục? Trong khi họ đang hát và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, có một trận động đất và các cửa ngục mở ra một cách lạ lùng (Công 16:25-28)
9. Người cai ngục hỏi Phao-lô và Si-la điều gì? “Thưa quý ông! tôi phải làm gì để được cứu” (Công 16:30).
10. Phao-lô và Si-la đã trả lời thế nào? “Hãy tin Chúa Jêsus thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu.” (Công 16:31)

HỌC THUỘC LÒNG

Ma-thi-ơ 5:10-12, “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì có ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.”

Bài 23
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ HAI
Công 17 – 18

1. Tại Tê-sa-lô-ni-ca những người Do-thái không tin đã làm gì?
Người Do-thái kích động những kẻ côn đồ bắt bớ các Sứ đồ (Công 17:1-9)
2. Từ Tê-sa-lô-ni-ca Phao-lô đi đâu?
Đến Bê-rê, nơi những tín hữu sẵn lòng tiếp nhận Lời được rao giảng ra, và tra xem Kinh thánh, để hằng ngày xem xét lời giảng có thật chẳng (Công 17:10-12)
3. Tại sao Phao-lô rời Bê-rê?
Người Do-thái gian ác từ Tê-sa-lô-ni-ca đến xui dân chúng chống lại Phao-lô (Công 17:13-14)
4. Người dân A-thên đã tiếp nhận lời giảng của Phao-lô thế nào?
Họ nhạo báng khi ông bắt đầu giảng về sự sống lại (Công 17:15-20, 32)
5. Từ A-thên ông đi đâu?
Đến Cô-rinh-tô, tại đó ông làm việc trong một năm rưỡi (Công 18:1, 11)
6. Bê-rít-sin và A-qui-la là ai?
Họ là những người may trại ở Cô-rinh-tô cùng với Phao-lô (Công 18:2-3)
7. Công tác của Sứ đồ tại Cô-rinh-tô có kết quả không?
Có, vì Chúa đã có nhiều người được chọn trong thành phố này (Công 18:4-10)
8. Có ai trong số những tín hữu ở tại Cô-rinh-tô?
Có Cơ-rít-bu, chủ nhà hội và cả gia đình ông (Công 18:8)
9. Từ Cô-rinh-tô Phao-lô đi đâu?
Ông quay về Giê-ru-sa-lem, qua nhiều vùng và thành phố, để tham dự Lễ Ngũ Tuần (Công 18:18-23)
10. Bạn có thể nói gì về chuyến truyền giáo lần thứ hai này?
Phúc âm được rao giảng khắp Châu Âu (Công 16:9; 17:1-15; 18:1)

HỌC THUỘC LÒNG

Rô-ma 1:16, “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gô-réc.”

Bài 24
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ BA
Công 19 – 22

1. Nơi nào Phao-lô dành nhiều thời gian nhất trong chuyến truyền giáo?
Tại thành Ê-phê-sô, nơi ông làm việc gần 3 năm (Công 19:1, 8-10; 20:31)
2. Có phải tại Ê-phê-sô Phao-lô đã rao giảng và làm nhiều việc hơn nữa?
Vâng, ông cũng thi hành nhiều phép lạ nữa (Công 19:11-12)
3. Tin không vui nào Phao-lô nhận được khi ở tại Ê-phê-sô?
Ông nghe về các vấn đề tại Hội thánh Cô-rinh-tô (Công 19:21-22; 1 Cor 1:11)
4. Tại sao Phao-lô rời Ê-phê-sô?
Bởi vì Đê-mê-triu, một người thợ bạc đã gây náo loạn (Công 19:23 – 20:1)
5. Phao-lô đã làm phép lạ nào tại Trô-ách?
Ông khiến sống lại một thanh niên buồn ngủ và rơi từ cửa sổ tầng thứ ba, trong khi ông đang giảng (Công 20:6-12)
6. Tại Mi-lê Phao-lô gặp ai?
Các trưởng lão từ Hội thánh Ê-phê-sô đến (Công 20:16-17)
7. Phao-lô cảnh báo các trưởng lão Ê-phê-sô về điều gì?
Rằng sau khi ông đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bày đầu. (Công 20:18-35)
8. Tiên tri A-ga-bút đã nói tiên tri điều gì về Phao-lô?
Dân Do-thái sẽ bắt trời ông tại Giê-ru-sa-lem (Công 21:10-12)
9. Phao-lô có sợ hãi khi đi Giê-ru-sa-lem không?
Không, ông nói “Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trời thổi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jê-sus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa.” (Công 21:13)
10. Điều gì xảy ra với Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem khi đám đông tìm cách giết ông?
Ông được cứu khỏi người Do-thái gian ác bởi một sĩ quan La-mã (Công 21:30-36)

HOCJ THUỘC LÒNG

II Ti-mô-thê 1:12b, “Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.”

Bài 25
BỊ TÙ VÀ HÀNH TRÌNH ĐI RÔ-MA CỦA PHAO-LÔ
Công 22 – 28

1. Có phải Phao-lô cứ ở tù tại Giê-ru-sa-lem không?
Không, Ông được đem đến Sê-sa-rê, để trốn thoát âm mưu ám sát của người Do-thái (Công 23:11-33)
2. Điều gì xảy đến với Phao-lô tại Sê-sa-rê?
Phao-lô bị thẩm vấn trước quan tổng trấn Phi-lát (Công 23:33 – 25:22)
3. Phi-lát có thả tự do Phao-lô không?
Không, về sau Phao-lô bị thẩm vấn trước Phê-tu và vua A-c-ríp-ba (Công 25:23 – 26:32)
4. Tại sao Phao-lô bị điệu đến Rô-ma?
Bởi vì ông kêu cầu đến Sê-sa (Công 26:32 – 27:1)
5. Phao-lô đã chịu gian khổ trên đường đi đến Rô-ma thế nào?
Phao-lô bị chìm tàu và tấp vào cù lao Man-tơ (Công 27:37 – 28:1)
6. Phao-lô đã làm gì khi bị giam giữ tại Rô-ma?
Ông rao giảng Phúc âm tại nhà mình (Công 28:30-31)
7. Hiệu quả trong khi rao giảng tại Rô-ma của Phao-lô là gì?
Một số người tin, gồm cả người của gia đình của Sê-sa (Phil 1:12-13; 4:22)
8. Có phải Phao-lô bị xử hình trong lần ở tù này không?
Không, ông được thả ra, và viết I Ti-mô-thê và Tít trong suốt chuyến truyền giáo thứ tư (I Tim 1:3; 3:14; Tít 1:5; 3:12)
9. Phao-lô đã kết thúc chức vụ thế nào?
Ông bị tù tại Rô-ma lần thứ hai, và bị xử tử chẳng bao lâu sau khi viết thư II Ti-mô-thê (II Tim 1:16-17; 2:9)
10. Là một tội tớ của Chúa ông đã tóm tắt chức vụ Sứ đồ của mình thế nào?
Ông nói “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.” (II Tim 4:7)

HỌC THUỘC LÒNG

Khải 3:10-11, “Vi người đã giữ lời nhện nhục ta, ta cũng sẽ giữ người khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều người có, hầu cho không ai cất lấy mào triều thiên của người.”